

kerkblad DE VERBINDING

Protestantse Kerk



Protestantse gemeenten
Lage Zwaluwe en Terheijden - Wagenberg

7^{de} jaargang, september 2024





Predikant:

Ds. Marijn Gilhuis
Amerweg 2A, 4926 CZ Lage Zwaluwe
T: 0168 - 85 34 45 / 06 - 18 31 56 90
E: marijngilhuis@gmail.com

Protestantse gemeente Lage Zwaluwe

E: info@protestantsegemeentelagezwaluwe.nl
W: www.protestantsegemeentelagezwaluwe.nl

Voorzitter: Ad Verdoorn
Kerkstraat 57, 4926 CV Lage Zwaluwe
T: 06 - 30702705
E: ad.verdoorn@noa-advies.nl

Scriba: Kees Groeneveld
Schoven 1, 4926 DR Lage Zwaluwe
T: 06 - 11 41 27 80
E: scribalz@outlook.com

Protestantse gemeente Terheijden - Wageningen

E: info@pkn-terheijdenwageningen.nl
W: www.pkn-terheijdenwageningen.nl

Scriba en vicevoorzitter: Annette Houtekamer - van Dam
Hartelweg 22, 4825 BZ Breda
T: 076 - 5870320
E: jaapannettehoutekamer@ziggo.nl

*Dit kerkblad is een uitgave van de Protestantse gemeenten
Lage Zwaluwe en Terheijden - Wageningen*

*Kopij oktobernummer 2024 inleveren tot 20 september 2024
kerkblad.de.verbinding@gmail.com*



Redactie
Inge Berendsen
Loes van der Eijk



Van de redactie

Voor u ligt het septembernummer van De Verbinding, zo boordevol met (oud en nieuw) nieuws dat de redactie er bijna geen woorden voor heeft. En hebt u die prachtige foto op de voorkant gezien? Ook daar worden we stil van. De natuur is zo eindeloos mooi soms. We hopen dat u een goede zomer hebt gehad met voldoende zon om er een tijdje op te kunnen teren en met voldoende nattigheid zodat alles om u heen kon blijven bloeien en groeien.

In deze Verbinding vindt u verhalen van ver en van dichtbij, informatie over de collectes, uitnodigingen voor de koffie en het Samen Eten, terugblikken op zomerse activiteiten en u kunt alvast kennismaken met onze nieuwe kerkelijk medewerker pastoraat; Jolanda Vos - van der Linde. We zullen haar in september zeker ontmoeten.

En bent u meer van de actie, dan is er ook voor u vast wel iets bij. Veel leesplezier!

De redactie
Inge Berendsen
Loes van der Eijk

volle dozen en Jumbobonnen zijn intussen bezorgd bij mensen die dit hard nodig hebben. U wordt van harte uitgenodigd om af en toe of regelmatig boodschappen mee te brengen naar de kerk. Te denken valt dan aan: zonnebloemolie, pinda kaas of jam, potjes of blikken groenten, fruit, soep of vlees, een pak crackers, een pak bloem of suiker, pasta, pastasaus, rijst, een pak of zak wasmiddel, oploskoffie, thee, houdbare melk.

Met de opbrengst van de collecte van deze zondag vullen we de dozen verder aan of regelen Jumbobonnen. Dank voor uw gaven.

Zondag 15 september: Stichting Leergeld

In Nederland groeien ruim 300.000 kinderen op in armoede. Dat is 1 op de 12 kinderen en zo'n 2 tot 3 kinderen per schoolklas. Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn.

Vanuit Leergeld willen wij deze kinderen laten meedoen! We bieden hen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Zij kunnen zich hierdoor verder ontplooiën, kennis opdoen, vaardigheden ontwikkelen en hun eigenwaarde vergroten.

Meedoen via Leergeld kan in principe op vier verschillende gebieden: onderwijs, sport, cultuur of welzijn. Ouders kunnen bij de Leergeldstichting in hun gemeente een aanvraag indienen om hun kind(eren) te laten meedoen. Wij helpen op deze manier inmiddels ruim 180.000 kinderen per jaar. Hiermee is jaarlijks een bedrag gemoeid van zo'n € 43 miljoen!

Maar Leergeld doet méér dan het verstrekken van voorzieningen. De medewerkers van de Leergeldstichtingen, meestal vrijwilligers, hebben uitgebreid persoonlijk contact met de gezinnen die financiële zorgen hebben (huisbezoek, spreekuur, (beeld)bellen). Ook kunnen de ouders, waar nodig, direct doorverwezen worden naar hulp en ondersteuning, richting een structurele aanpak van de problemen, zoals schuldhulpverlening en maatschappelijk werk. Hiernaast horen de medewerkers in het uitgebreide persoonlijke contact over de eventuele structurele belemmeringen die de ouders ervaren. Hiermee kan Leergeld zowel op lokaal als op landelijk niveau een bijdrage leveren aan beleidsveranderingen die de situatie van deze gezinnen structureel kunnen verbeteren.

Zij zijn een vrijwilligersorganisatie. Hun hulpverlening is lokaal georganiseerd via autonome stichtingen. Inmiddels zijn er 113 Leergeldstichtingen actief in 76% van de alle Nederlandse gemeenten.

Hun stichtingen werken voornamelijk met vrijwilligers, via dezelfde Leergeldformule, en

zijn allemaal min of meer op dezelfde manier georganiseerd. Bij hun stichtingen zijn ongeveer 1.500 vrijwilligers actief. Het lokale bestuur leidt de Leergeldstichting en is verantwoordelijk voor de lokale zichtbaarheid en fondsenwerving. Een coördinator heeft de dagelijkse leiding over alle medewerkers, ook over de administratieve medewerkers, de fondsenwerfers en de PR medewerkers. De stichtingen zijn samen verenigd in de Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland (verkorte naam: Leergeld Nederland). Leergeld Nederland heeft in 's-Hertogenbosch een landelijk bureau, dat alle Leergeldstichtingen ondersteunt bij hun werk en de brug slaat richting landelijke beleidsmakers en media.



Zondag 22 september:

Kerk in Actie opbouw kerk in Syrië

Meer dan 90 procent van de mensen in Syrië leeft onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen, laat staan aan bouwmaterialen. Toch is het herstel van kerken het enige wat perspectief biedt.

Voor mensen in Syrië is het voortbestaan van de kerk van cruciaal belang voor de stabiliteit in het land, omdat daarmee de sociale structuur wordt hersteld. Om kerken in Syrië hierbij te helpen, heeft Kerk in Actie het herstelfonds opgericht: een samenwerking van Kerk in Actie en 12 Syrische kerkgenootschappen.

Op de lijst van het herstelfonds staan 76 gebouwen die opgeknapt moeten worden, door het hele land verspreid. Van elk gebouw dat wordt hersteld, betaalt de eigenaar – bijvoorbeeld de plaatselijke kerkelijke gemeente – minstens 30 procent van de kosten. De economische situatie zorgt ervoor dat de bouwwerkzaamheden langzamer gaan dan gehoopt. Door de internationale sancties is het ontzettend moeilijk om aan bouwmaterialen te komen. Ook de koersdaling van de Syrische pond is een groot probleem.

Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare

taak in de samenleving weer oppakken. Met het herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. Want herstel van de kerk betekent herstel van de gemeenschap, en hoop voor de toekomst! Uw bijdrage is meer dan welkom.....

Helpt u mee om alle collecten tot een succes te maken? Hartelijk dank!

U kunt de collecten ook steunen door uw gift over te maken naar de bankrekening van de diaconie van uw gemeente:

NL74 RABO 0373 7105 26 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Lage Zwaluwe o.v.v. collecte zondag + datum

NL96 RABO 0373 7392 30 t.n.v. Diaconie van de Protestantse gemeente Terheijden - Wagenberg, o.v.v. collecte zondag + datum

Deze worden ook na iedere online viering getoond. U mag natuurlijk ook uw collectebonnen inleveren bij één van de diakenen.

Hartelijk dank voor uw aandacht, moeite en bijdrage!

Namens de gezamenlijke diaconieën,
Inge Berendsen en Annie Meijer



Inloop Koffieochtend 20 september 2024

Koffie, (soep) en ontmoeting in het Witte Kerkje. Welkom!

Komt u bij ons op de koffie? We starten **om 10.00 uur** met een kop koffie of thee met wat lekkers. In de tweede helft van de ochtend is er een eenvoudige broodmaaltijd met of zonder soep.

Voelt u zich welkom en neem vooral iemand mee! Opgeven is niet nodig. Als er dieet-wensen zijn is dat voor ons wél handig om te weten.

Met hartelijke groet,
Joke Geerse
T: 06 - 23 23 63 53



Amnesty International: schrijf een brief tegen onrecht

Brieven schrijven is Amnesty's meest beproefde actiemethode. Iedere maand schrijven mensen van over de hele wereld brieven; voor gewetensgevangenen die al heel lang vastzitten en andere mensen die onze steun nodig hebben. De postzakken vol brieven maken indruk op autoriteiten van landen die mensenrechten schenden.

Geef je op en ontvang iedere maand een pakketje met brieven over mensen voor wie wij op dat moment actievoeren. Je hoeft de brieven alleen maar te ondertekenen. Ook sturen we groetenkaarten naar de mensen zelf om hen een hart onder de riem te steken.

Mail naar ingemade@ziggo.nl



Bloemengroeten

Lage Zwaluwe en
Terheijden - Wagenberg

Iedere week staat er een mooi boeket bloemen op de avondmaaltafel in Lage Zwaluwe of in Terheijden. De boeketten voor de bloemengroeten in Terheijden - Wagenberg en in Lage Zwaluwe, en ook de bloemengroet vanuit de Ganshoek, worden iedere week geschonken door gemeenteleden. Na afloop van de kerkdienst worden de bloemen als groet, namens de kerk, naar één van onze gemeenteleden gebracht.

... en u weet het: mocht u/jij zelf iemand weten die een steuntje in de rug kan gebruiken, vergeet niet te bellen of te mailen naar Annie Meijer T: 0168 - 48 25 31 of 06 - 49 99 26 17 E: annie.meijer.berends@gmail.com

Vanuit Terheijden - Wagenberg krijgen gemeenteleden een bloemetje naar aanleiding van een verjaardag vanaf 75 jaar en ouder, bij een bijzondere gelegenheid, bij ziekte of zomaar. Er worden ook regelmatig extra bloemen bezorgd.

KERKBODE VOOR LAGE ZWALUWE

Orgaan van de Nederd. Hervormde Gemeente.

Adres voor Redactie: Ds. C. J. LAMBOUR. Adres voor Administratie: A. J. PIETERSE,
Nieuwlandschedijk 46.
Verschijnt Maandelijks.

Tussen de spullen van haar moeder vond Nelleke ten Haaf nog een paar oude kerkbodes. Eentje ervan was uit 1938, toen de redactie van de Kerkbode nog stevig in handen was van ds. C.J. Lambour. Hierbij een gedeelte uit deze Kerkbode.

Ingezonden.

De Bakercommissie.

Mogen wij, door middel van onze Kerkbode het volgende bekend maken?

Het zal de lezers bekend zijn, dat reeds jaren vanwege het Groene Kruis, Dames worden opgeleid tot baker, die dan na volbrenging van de exameneisen een diploma kunnen behalen. We zullen allen overtuigd zijn, dat het in het belang van moeder en kind is, wanneer aan de eis van de grootst mogelijke hygiëne wordt voldaan. Teneinde ook minder goed gefortuneerde ingezetenen enigermate tegemoet te komen in een goede kraamverzorging, heeft zich ook in onze Gemeente een commissie van dames gevormd, daartoe aangezocht door het bestuur van het Groene Kruis, die zich ten doel stelt hierin behulpzaam te zijn. Het is de bedoeling, dat een linnenkast wordt aangeschaft, met benodigdheden als lakens, baddoeken enz., die zij, die zulks niet kunnen bekostigen, in *bruikleen* kunnen bekomen. U begrijpt, dat hiervoor geld nodig is. Geld en giften in natura, b.v. ook babykleertjes zijn hartelijk welkom. De commissie mocht reeds een gift van f 25.— ontvangen en doet een dringend beroep op allen, die dat kunnen om hier behulpzaam te zijn. Het is een bij uitstek sociaal werk. De sterkere helpe de zwakke. Laten we er een eer in stellen ook in deze iets voor elkaar te mogen doen.

Vrijwillige bijdragen voor dit, mede voor de volksgezondheid, mooie doel, worden gaarne ingewacht door Mej. N. M. de Visser-van Bavel, Kerkstraat 81.

We hopen in onze verwachting niet te worden teleurgesteld.

De Commissie.



Mededelingen Kerkrentmeesters



Collectebonnen

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij Arja Lomeijer, Flierstraat 75 en bij fam. van der Eijk, Schoven 3.

De collectebonnen gaan per vel van 20 bonnen.

Er zijn twee soorten collectebonnen:

* € 0,75 per bon – € 15,00 per vel

* € 1,00 per bon – € 20,00 per vel

Voor ieder die niet in staat is collectebonnen te komen halen, bestaat de mogelijkheid om ze thuis te laten bezorgen. Een telefoontje naar Loes van der Eijk, tel. 06 – 38 70 62 03 of naar Arja Lomeijer, tel. 06 – 55 56 28 05 is voldoende.

U kunt het bedrag voor de collectebonnen contant betalen of overmaken op de bankrekening van het College van Kerkrentmeesters: **NL77 RABO 0126 7069 56**

De bonnen mogen ook tijdens de gezamenlijke diensten in Terheijden worden gebruikt.

Terheijden – Wagenberg



Collectebonnen

Voor collectebonnen kunt u terecht bij Annette Houtekamer of u stuurt een e-mail naar: kerkrentmeestersterheijden@ziggo.nl.

De collectebonnen gaan per vel van 20 bonnen.

We hebben twee soorten bonnen:

* € 1,00 per bon – € 20,00 per vel

* € 2,00 per bon – € 40,00 per vel

Het bedrag voor de bonnen maakt u over op de bankrekening van het College van Kerkrentmeesters: **NL 73 RABO 0373 7298 47**

De bonnen mogen ook tijdens de gezamenlijke diensten in Lage Zwaluwe worden gebruikt.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Annette Houtekamer



Digitaal collecteren

U heeft het natuurlijk al de afgelopen weken op de schermen en in het vorige kerkblad zien staan: we hebben ervaring opgebouwd met digitaal collecteren.

Dit doen we op verzoek van meerdere gemeenteleden want onze samenleving wordt steeds digitaler en er is steeds minder contant geld in omloop. Natuurlijk hebben we de collectebonnen, maar we willen ook een digitaal 'geef-alternatief' aanbieden voor de mensen die dat past. We vinden niet dat iedereen op dezelfde manier moet geven of dat iedereen zou moeten overstappen op een digitale geef-optie, maar we willen deze optie wel aanbieden, zodat we allemaal kunnen meedoen met de inzameling tijdens de dienst.

Wij werken met Givt samen, daarom kunt u ook geven via de Givt-app. Met de Givt-app heb je altijd met één druk op de knop één overzicht van al je gedane giften (makkelijk bij het doen van je belastingaangifte).

Hoe werkt het?

1. Download de Givt-app in de App Store of in Google Play. Registreer jezelf eenmalig als gebruiker door je gegevens in te vullen, waaronder een machtiging voor de bank. Vervolgens werkt het net zo makkelijk als het geven van contant geld.

2. Open de app, selecteer het bedrag dat u wilt geven. U kunt dit 's zondagsochtends thuis al klaarzetten. Onder het veld waar je je gift voor de 1ste collecte invult, kun je klikken op '+ Collecte toevoegen'. Vervolgens kan je je gift voor de 2de collecte invullen. En is er een derde collecte? Dan herhaal je de bovenstaande stap en vul je de gift voor de 3de collecte in en kies vervolgens de manier van geven:

– via collectemiddel: beweeg je telefoon langs de collectezak van de diaconie. Op dat moment worden alle collectes die u klaar heeft gezet in 1 keer gescand. De telefoon zal even trillen en u moet de betaling op de telefoon bevestigen. Dan is de gift gedaan

OF:

– via de QR-code: scan de QR-code die op onze schermen staat, deze QR is verschillend voor Lage Zwaluwe en Terheijden - Wagenberg

OF:

– Lijst: Typ in het zoekveld de naam van de gemeente in en kies de juiste gemeente.

De gekozen bedragen worden opgeslagen, van uw bankrekening afgeschreven en overgemaakt aan de kerk van uw keuze.

Wanneer je op het moment van geven geen internetverbinding hebt, wordt de opdracht op een later moment bij het heropenen van de app verstuurd. Bijvoorbeeld als je thuis bent en weer gebruik maakt van WiFi.

Waarom een machtiging?

We kunnen ons voorstellen dat het afgeven van een machtiging als een drempel kan voelen. 'Is dat wel veilig?' 'Wat moet ik een boel invullen, ik wil alleen nu een gift geven.' We willen u graag uitleggen waarom GIVT werkt met een machtiging. GIVT doet dit omdat het veilig is, en u niet steeds allerlei gegevens hoeft in te vullen als u een gift wilt doen, en u de bank niet nodig hebt op het moment van geven. Met het eenmalig afgeven van een machtiging kunt u, zo vaak als u wilt en zo lang als u wilt, geven aan alle organisaties die met Givt samenwerken. Zij schrijven natuurlijk alleen geld af wanneer u een gift doet via de Givt-app. Geven via een machtiging is voor u de veiligste manier van geven, omdat u altijd het recht houdt om de gift te storneren. Zo houdt u de touwtjes in handen.

Privacy

Wij kunnen als kerk niet zien wie er aan de collecte geeft. Wij zien alleen het totaalbedrag dat er bijgeschreven wordt en van hoeveel gevers dat afkomstig is.

Heeft u vragen, of wilt u hulp bij het installeren van de app? Vraag het ons.

Dick van der Eijk en Annette Houtekamer

De begraafplaats in Lage Zwaluwe

Werkzaamheden

Op de begraafplaats zijn of worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd.

De afscheiding (heg) tussen begraafvak C en het nieuwe gedeelte is verwijderd. We willen op deze locatie een pad creëren om op deze manier het niet gebruikte gedeelte klaar te maken voor toekomstige grafleggingen.

Daarnaast zullen de nodige onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden aan de beplanting en bomen, die gezien hun omvang problemen gaan veroorzaken.



Beplantingen die een onderdeel zijn van het grafornament en als zodanig overlast veroorzaken zullen onderhanden worden genomen.

Verlopen grafrechten:

In 2023 en 2024 zijn de grafrechten van een aantal graven verlopen.

Als beheerder van de begraafplaats hebben we informatie van de rechthebbenden nodig, die in het verleden door de begrafenisondernemingen is opgegeven. Omdat daar toch veranderingen in plaatsvinden is het belangrijk om te weten of de gegevens van de grafrechten actueel zijn en of dat de nabestaanden de grafrechten willen verlengen.

Eind 2024 zullen de graven waarover geen contact is geweest met de rechthebbenden de status *geen contact* krijgen in het grafregister.

Bent u rechthebbende van een van de onderstaande graven, neem alstublieft contact op met de beheerder.

Grafnr

A24 Gerrit de Wit / Aaltje Polak
A38 Willem Beversluis / Wilhelmina Polak
A45 Jacobus Beversluis / Wilhelmina Kooijmans
A57 Maarten Kooijmans / Helena Catharina van Heijst
B17 Jan Polak / Johanna Dudok
B30 Jacob Frederik Andreae / Wilhelmina van de Steenoven / Jacobus F.N. Andreae
C60 Cornelis Jan Dudok / Antje de Graaf
D91 Jan Schachtschabel / Trijntje Braaksma
E113 Gerrit Jan de Visser / Maria Johanna Broere
E128 Teuntje Adriana Crezee / Pieter Benjamin
F30 Marinus van 't Geloof / Sophia Margaretha Evegaars
F40 Pieter Arie van den Hout / Johanna Vroegindewey
F48 Adam Quirijn ten Haaf / Wilhelmina Jozina van 't Geloof
F75 Adriaan van 't Geloof / Leentje Bekkens
F79 Mathijs Dudok / Johanna Adriana van 't Geloof
G06 Corstiaan de Visser / Neeltje Lamberdina den Engelsens
G09 Nicolaas Dingeman den Engelsens
G25B Wilhelmina Beekhuizen
G27 Izaak de Vries
G28A Maria Johanna Dubbelman

U kunt mij bereiken op mijn mobiele nummer 06-51487736 of via de email leen.tennapel@gmail.com.

Leen ten Napel

**Zaterdag 28 September Burendag
bij Antonius Abt te Terheijden
met optreden van Gospelkoor Reclaim
van 14.00-15.30 uur in het witte kerkje**

ledereen van -e welkom!!

Burendag 2024 en Drimmelen Verbindt

"Een goede buur is beter dan een verre vriend." Onder dit motto sluiten wij als platform Drimmelen Verbindt aan bij bestaande activiteiten met burendag. 'Drimmelen verbindt' heette vroeger 'Werkgroep één tegen eenzaamheid'. Graag hebben wij aandacht voor het feit dat eenzaamheid in alle lagen van de bevolking voorkomt en proberen we mensen met elkaar te verbinden. Dit jaar in de week tegen eenzaamheid via activiteiten met burendag.

Wie zijn - vanuit het Witte Kerkje - dichtbij en iets verder weg onze burens? Allereerst heel dichtbij: Woonzorgcentrum Antonius Abt. Zij organiseren op vrijdag 28 september in samenwerking met de Stichting Witte Kerkje Terheijden een bijeenkomst in het Kerkje met o.a. een optreden van gospelkoor Reclaim uit Zundert.

Iets verder weg, maar voor het gevoel dichtbij: SOVAK. Wij voelen ons verbonden met SOVAK en de buurt eromheen. De activiteit daar vindt plaats op zondagmiddag 29 september. Het wordt gekoppeld aan café Doetertoe in de foyer van MFC Gruijtplaats, met een optreden van André Hazes.

Als laatste: tijdens de kerkdiensten collecteren we af en toe voor het Annahuis, inloop- en buurthuis in Breda. Wietske Brenters werkt daar en sinds enige tijd zing ik er met een ad hoc koor. Deze verbintenis maakt ons burens op afstand. Op zaterdagmiddag 28 september treden we twee keer op en alle burens zijn welkom om te komen luisteren.

PS: Ook in de Ganshoek in Lage Zwaluwe wordt Burendag gevierd. De flyer hierover wordt verspreid in het dorp.

Ik hoop u op een van de activiteiten te zien. Mariëtte Verkerk, vanuit de kerken lid van platform Drimmelen Verbindt

Open oefenavonden Reclaim op 1 en 8 oktober

Altijd al eens willen zingen in een Gospelkoor, maar nooit echt de stap gezet? Pak nu deze gelegenheid en kom naar onze open oefenavonden!

Gewoon 2 avonden meezingen bij Gospelkoor Reclaim! Zonder verplichtingen en ervaren hoe fijn het is om samen te zingen!

Zingen bij Reclaim is meer dan alleen zingen, we willen ook graag Gods Woorden doorgeven; een Blijde Boodschap en een Hoopvolle Toekomst die Hij ons heeft beloofd! En dat mogen we al 32 jaar met veel passie doen!

Past dit ook bij jou? Dan willen we je zeker aanmoedigen om onze oefenavonden te bezoeken en mee te doen! Hoe meer zielen hoe meer vreugd!! Want gezellig is het zeker bij Reclaim!!

Wanneer: Dinsdagavond 1 en 8 oktober
Tijd: 19.30- 21.45 uur met pauze
Waar: D-zaal Geref. Kerk,
Von Kropffplein 1,
4791 HW Klundert (zij-ingang)

Voor wie: Iedereen met een hart voor muziek en Gods Woord

Voor meer informatie verwijzen we je naar onze website:
<https://www.reclaim-klundert.nl/>
Dan zie je ook meteen onze nieuwste videoclip!



Tot ziens en tot zings!
Gospelkoor Reclaim te Klundert



Naar de Ezelshoeve

Afgelopen zaterdag 17 augustus 2024 werd er tijdens de SOVAK-dienst voor de laatste keer gecollecteerd voor het jaarlijkse doel 'de Ezelshoeve' in Baarle - Nassau.

Op 27 augustus in de middag is een aantal cliënten van SOVAK naar de Ezelshoeve geweest om symbolisch een cheque te overhandigen.



Gelezen en geluisterd – De zin van ziekte (Alain Verheij)

Naar aanleiding van het boek van Alain Verheij *De zin van ziekte – op zoek naar wijze woorden in Bijbel en literatuur* (2024 Amsterdam, uitgeverij Atlas Contact) en de podcast waarin Alain Verheij vertelt over zijn boek #99 – *De zin van ziekte in de Bijbel* (via Spotify bijvoorbeeld).

Tip: luister eerst de podcast. Als het je aanspreekt, biedt het boek meer verdieping.

Alain Verheij schrijft vlot en diepgaand over ziekte zoals dit voorkomt in de Bijbel en in de wereld om ons heen. Zelf is hij niet ziek, maar kent wel de worsteling van zijn moeder met diabetes. Hij zag van nabij hoe zij leefde met een chronische aandoening.

Benieuwd naar hoe in de Bijbel over ziekte wordt gesproken, gaat hij op onderzoek uit. Langs zes thema's (plaats, taal, tijd, betekenis, eenzaamheid en genezing van ziekte) neemt Verheij je mee langs zijn ontdekkingstocht.

Als verhalende rode draad gebruikt hij het verhaal van de man die al meer dan 38 jaar ziek is en ligt te wachten tot iemand hem in het water van Betzata duwt (Johannes 5). Hij gaat langs Bijbelverhalen over elk thema.

De thema's krijgen relevantie en actualiteit omdat hij ze legt naast ervaringsverhalen van schrijvers die met ziekte leven of geleefd hebben. Zo is er een voortdurende dialoog tussen Bijbel, geloof en leven hier en nu.

Verheij weet de nuance te bewaren. Op deze manier wakkert hij het (innerlijk) gesprek aan over hoe ik me als gelovig mens verhoud tot ziekte in algemene zin en in het bijzonder tot mijn eigen ervaringen met ziekte of met ziekte van mensen die dichtbij mij staan. Het boek is inspirerend, steunend en verdiepend.

Persoonlijk herkende ik het beeld dat hij ontleende aan Susan Sontag, uit haar boek *Ziekte als metafoor / Aids en zijn metaforen*. Ieder mens heeft een paspoort voor het 'Rijk der gezonden' en een voor het 'Rijk der zieken'. Vroeg of laat zal iedereen terecht komen in het Rijk der zieken. Deze tweedeling bepaalt voor een groot deel hoe mensen met en mensen zonder ziekte zich tot de ziekte verhouden. Ook in de Bijbel zie je dat gebeuren. Je voelt snel of iemand spreekt en leeft vanuit het Rijk der gezonden of vanuit het Rijk der zieken. Jezus had veel gevoel en oog voor de mensen die leefden in het Rijk der zieken.

Tot slot geeft Verheij een aanzet voor het gesprek over genezing. Ook daarin kun je over genezing spreken langs de zes eerder genoemde thema's. Deze aanzet nodigt uit tot verdere doordinking en handelen rondom gezondheid en ziekte.

ds. Marijn Gilhuis

Jolanda Vos – van der Linde stelt zich voor

Met ingang van 1 september 2024 mag ik in uw dorpskernen aan het werk als kerkelijk medewerker in het pastoraat. Daarom stel ik mij graag aan u voor.

Ik ben geboren in 1962 in Den Bommel op Goeree - Overflakkee (Zuid-Holland). Als kleuter verhuisde ik met mijn vader, moeder en twee oudere zussen naar Vlissingen, waar mijn broer is geboren. Mijn ouders hebben ons opgevoed in de protestants - christelijke traditie. De zondagse kerkgang, bidden en danken voor en na de maaltijd, Bijbellezen aan tafel en de dag afsluiten met: 'Ik ga slapen, ik ben moe', ik bewaar er mooie herinneringen aan. Het voelde veilig met een afbeelding van de Goede Herder boven mijn bed. Het sprak vanzelf dat we naar een christelijke school gingen. In Vlissingen leerde ik mijn man kennen op een 18+ gespreksgroep voor jongeren. Ik deed belijdenis en zette mij in op diverse kerkelijke terreinen. Een leuke en leerzame tijd.



Na ons huwelijk verhuisden mijn man en ik naar Oosterhout waar onze zoon ter wereld kwam. We komen nog wekelijks in Vlissingen voor het bezoeken van mijn hoogbejaarde vader en schoonmoeder. Mijn werkervaring in een notendop: van balie tot ziek- of sterfbed. Of ik nu als ANWB-medewerker advies en informatie gaf of als vrijwilliger werd ingezet in de palliatieve terminale zorg*, altijd werkte ik met mensen. Gaandeweg werd duidelijk dat vooral een-op-een contacten goed bij mij passen. Ik maak graag tijd voor een persoonlijk gesprek over gedachten en gevoelens die een mens in de greep kunnen houden, zoals leven met een pijnlijk gemis, de ouderdom die komt met gebreken of een ziekte met grote impact. Het samen hierbij stil te staan, te herkennen en erkennen, geeft vaak licht en lucht. Als gespecialiseerd ondersteuner bij Stichting Zinvol Centrum voor Levensvragen heb ik ruime ervaring met het 'er zijn' voor mensen. De samenwerking met geestelijk verzorgers bij deze stichting ervaar ik als heel waardevol en leerzaam. Als betrokken lid van de Protestantse Gemeente Oosterhout kreeg ik het vertrouwen om een gespreksgroep voor ouderen te leiden. Ik bewaar mooie herinneringen aan deze bijeenkomsten.

In Lage Zwaluwe en Terheijden - Wagenberg zal ik mij allereerst richten op het pastoraal bezoekwerk bij u thuis. Ik mag dominee Marijn Gilhuis hierin ondersteunen. Daarnaast krijg ik de ruimte voor kringwerk, zoals een gespreksgroep rond een bepaald thema. Mijn contract voor 8 uren per week vraagt dus om goed plannen en grenzen bewaken. De komende tijd zal ik vooral gebruiken om kennis te maken met gemeenteleden, waaronder ook velen die zich actief inzetten voor deze kerkgemeenschap. Ik realiseer mij dat ik voor u een vreemde eend in de bijt ben. Van pastor Marinus van den Berg leerde ik: je kunt van veel betekenis zijn als veilige en vertrouwde vreemde. Dat geeft de burger moed, nietwaar?

Schrijven is mijn passie, inspiratie en verdieping vormen mijn voedingsbodem. Ik kijk ernaar uit om tijdens persoonlijke ontmoetingen met u in verbinding te staan. Onontbeerlijk hierbij is een diep-geworteld besef dat in de ontmoeting van mens tot mens de Ander ons inspireert, bemoedigt en draagt.

Jolanda Vos - van der Linde, kerkelijk medewerker.
Werkdagen: dinsdag en woensdag. Telefoon: 06-22289713.
Mail: jolandavos.kerkwerk@gmail.com.

* Palliatieve terminale zorg is de zorg voor mensen voor wie geen genezende behandeling meer mogelijk is en die zich in de laatste fase van hun leven bevinden.



Zoek het ook eens hogerop in de kerk

U ziet het regelmatig in de agenda van De Verbinding: 9:00 uur kerk schoonmaken in Lage Zwaluwe. Een groep vrijwilligers maakt de kerk schoon en houdt dat regelmatig bij.

Wij zijn op zoek naar versterking, want de vaste ploeg wordt kleiner en er zijn klussen die simpelweg te zwaar of te hoog voor ons zijn. Het zou heel fijn zijn als er een keer een kerkschoonmaak-plus gehouden kon worden, met juist die bezigheden waarvoor

extra spierkracht nodig is en waarvoor je op een trap moet staan. Wie meldt zich aan voor een paar uur fitness in de kerk, eventueel op zaterdag?

Ook als u liever met beide benen op de grond blijft, is uw hulp zeer welkom. Kom gewoon een keertje meedoen, vele handen maken licht werk.

Marjolein ten Haaf, telefoon 06-57221025



Ons Belang

In de zomerperiode staat het verenigingsleven op een laag pitje. In die periode wordt het Verenigingsgebouw nauwelijks gebruikt. Een mooie gelegenheid om aan het gebouw het nodige onderhoud uit te voeren, schoon te maken en op te ruimen. De wanden van het podium zijn geschilderd. De vloerbedekking van het podium is vervangen. De verlichting in de grote zaal en de entree van 't Honk zijn vervangen door ledlampen. Hiermee kunnen we het nodige bezuinigen op elektraverbruik. In de entree van Ons Belang is de inloopmat vervangen en het vloerluik is opgehoogd.

Binnenkort wordt een deel van de elektrische bedrading vervangen. Als dit vervangen is kunnen in de grote zaal bij de entree en in 't Honk stralingspanelen in het plafond geplaatst worden. Een deel van de Cv-installatie kan dan buiten gebruik worden gesteld. Als we positieve ervaring hebben dan willen we op termijn ook de grote zaal met stralingspanelen gaan verwarmen.

Kortom: Ons Belang, uw verenigingsgebouw voor vergaderingen, uitvoeringen, workshops en opleidingen staat er weer netjes bij.

Bestuur Ons Belang
Leen ten Napel
Mart Spoorenberg
Peter Kraak



De andere zus

Op een warme zaterdagmiddag in juli liep ik de consistorie binnen en trof daar Aleida aan, (bijna) ondersteboven en (bijna) met haar hoofd in de afvalbak. Wat was er aan de hand? Ze had iets in de bak willen gooien en daarmee een hele zwerm kleine vliegjes losgelaten. Aleida had krachtig ingegrepen en de beide afvalzakken buiten gezet. Nu nog de afvalbak schoonmaken en dat was het.

Daarna stonden we elkaar aan te kijken: waar blijft het afval eigenlijk? Heeft de kerk een kliko, en waar staat die dan? Wij wisten het niet.

Al die jaren dat wij in de kerk zaten en, net als Maria in Lucas 10, het beste deel kozen, hadden onzichtbare Marta's (m/v) de afvalbakken geleegd, de handdoeken gewassen, het oud papier meegenomen, koffie en koekjes gekocht en ga zo maar door. Al die zaken die het huishouden van de kerk draaiende houden, al die dingen die je niet eens opvallen als een ander ze doet.

Mooi hè, dat die Marta's er zijn?

Loes van der Eijk



Zomeropenstelling Antonius Abt in Terheijden nog tot en met 14 september

Zowel het kerkgedeelte als zaal 'de Abt' t/m 14 september gratis te bezoeken

Met veel plezier en enthousiasme stellen de vrijwilligers van Stichting Behoud de Antonius Abt ook deze zomer weer de Antonius Abt in Terheijden open voor bezoekers. Na vier succesvolle edities zijn dit jaar in de maanden juni tot en met 14 september zowel het kerkgedeelte als zaal 'De Abt' gratis te bezoeken op zaterdagmiddag van 13:00-16:30.

Exposities kunstenaars

Net als in voorafgaande jaren zijn er ook dit jaar weer iedere zaterdagmiddag wisselende exposities van kunstenaars uit de omgeving te zien. In de grote open ruimte van zaal 'de Abt' komen de verschillende soorten werken goed tot hun recht. Van schilderijen tot ecoprint en van beelden tot potlood- en pen-tekeningen, er is veel creatiefs te bewonderen deze zomer!

Iedere zaterdagmiddag is er tijdens de openstelling een expositie te bewonderen in zaal 'de Abt' in Terheijden.

31 augustus: creatieve werken van Corrie Looman-Pals.

7 september: tekeningen en schilderijen van Maaïke Stoops en Marianne van de Laar.



(video-)Rondleiding & torenbeklimmen iedere 1e zaterdag van de maand

Tijdens de openstelling staan onze vrijwilligers klaar om een rondleiding te verzorgen door het gebouw en al uw vragen over de Antonius Abt te beantwoorden. Ontdekt u liever zelf het gebouw? Dan kunt u de speciale videorondleiding volgen. Door heel het gebouw hangen tijdens de openstelling bordjes met QR-codes. Deze zijn te scannen met de mobiele telefoon. Er opent zich dan een filmpje met meer informatie over het voorwerp waar het bordje bij hangt, of over de geschiedenis van de Antonius Abt. Over het oudste Rijksmonument van de gemeente Drimmelen is meer dan genoeg te vertellen.

Iedere eerste zaterdagmiddag van de maand organiseert de stichting ook nog torenbeklimmen tijdens de opstelling. Onder begeleiding is de kerktoeren van de Antonius Abt tot het uurwerk te bezichtigen. Dit biedt een uniek kijkje in het historische gebouw.

Behalve de (video-)rondleiding, het torenbeklimmen en de kunstexposities is er tijdens de openstelling ook een film over het ontstaan van de afscheidingswand te zien. Daarnaast is er een presentatie over de restauratie van de kerktoeren en zijn er vitrines met bijzondere voorwerpen uit de geschiedenis van het gebouw.

Kortom, ook voor inwoners en bezoekers die het gebouw al eens gezien hebben, is er nog genoeg te ontdekken tijdens de openstelling van de Antonius Abt deze zomer!

Terugblik Open Kerk in Terheijden

Op de zaterdagen 20 en 27 juli en 3 en 10 augustus kon u het Witte Kerkje in Terheijden bezoeken, meedoen met de activiteiten die daar plaatsvonden en genieten van een drankje.

Het thema van 20 juli was 'What the world needs now is love, sweet love', en daarom vouwden we heel veel hartjes waarvan we een lange slinger maakten waarmee we op de volgende zaterdagen de ingang van de kerk versierden.



Op zaterdag 27 juli zongen we met wie maar wilde meedoen, bekende en minder bekende liederen uit het Liedboek, gekozen door een aantal mensen die graag zingen. Zeker voor herhaling vatbaar.



Op zaterdag 3 augustus was het Witte Kerkje een oase van rust, waar zelfs een echtpaar uit de Achterhoek op af kwam!



Zaterdag 10 augustus was het alweer de laatste zaterdag dat we het Witte Kerkje openstelden voor bezoekers. We presenteerden heerlijke hartige en zoete hapjes, waaronder deze zomerse soep:

Gazpacho van Courgette

2 sjalotten

400 gram courgettes

2 eetl. olijfolie

20 gram roomkaas (met kruiden)

10 cl. (koks)room

Korianderblaadjes

Peper en zout

½ courgette voor de versiering

Snipper de uien en stoof ze in de olijfolie tot ze glazig zijn. Snij de courgettes in stukjes en stoof ze 15 minuten met de uitjes. Neem van het vuur.

Voeg dan de roomkaas, room, koriander, zout en peper toe en mix (staafmixer) tot een glad mengsel.

Rasp lange repen van de ½ courgette en steek ze zigzag op een prikker. Steek uit de overgebleven courgette bolletjes. Serveer de gazpacho koud in kleine glaasjes. Versier de soep met de bolletjes en de courgetteprikkers.



Zo leerde ik mijn kerk in Tanzania kennen

Op verzoek van de redactie heeft Heleen Koster geschreven over de kerk in Arusha (Tanzania). Hierbij het eerste deel. Deel twee kunt u lezen in het oktobernummer.

Eerste fase: 1983-1988.

Komend uit Kameroen (West-Afrika) is onze eerstvolgende plek Oost-Afrika. Mijn man is tropisch landbouwkundige en gaat werken voor een Nederlands zaadbedrijf in en rond Arusha. Arusha ligt aan de voet van een vulkanische mount Meru, ruim 4600m hoog en omgeven door vruchtbare lavagrond. Na de watersnoodramp in 1953 vonden diverse Nederlandse zaadbedrijven een weg naar dit gebied. Bonen doen het goed hier - beter dan in verzilte grond.

Wát een verschil in mentaliteit: West-Afrikanen of Oost-Afrikanen. Wat een aardiger bevolking, terwijl ze het niet makkelijk hebben. Het is de laatste tijd van het Nyerere socialistische ujamaa bewind. Brandstof op de bon, om de dag geen auto's op de weg. De gewone Afrikaan redt zich wel, verwerende expats ruilen luiers, toiletpapier, gloeilampen tegen pindakaas en ouwe kaas - dit alles mede aangevoerd in containers met zaaigoed. Maar er is geen politiek rumoer. Nyerere staat nog steeds in hoog aanzien als Vader des Vaderlands, ondanks het feit dat het ujamaasysteem geen welvaart brengt aan iedereen

Er is weinig goed onderwijsaanbod. Een groep jonge ouders vraagt mij om een klein schooltje op te zetten voor oudere kleuters en eersteklassers, 15 kinderen van allerlei kleur en nationaliteit, en een paar kansarme Tanzaniaanse kinderen die door de oudergroep worden onderhouden. Het schooltje zit in een voormalige Griekse Club - een gebouw van vergane glorie - oud parket op de vloer - Jane Fonda *exercises* in de middag en zondags op hetzelfde oude parket een kerkdienst. De kerkgangers zijn internationaal, van alle kleuren, ook Afrikanen, alle gezindten. Geen grote groep - wel net afgesplitst van een 'traditionele Engelse kerk', protestant, met een Tanzaniaanse *bishop* aan het roer - en die had nou net (volgens "men") gerotzooid met geld. "Tja", dacht ik, "hoe menselijk....." Wel jammer, want dat oude Engelse kerkje was zó historisch, zó klein, met een prachtige akoestiek, én een mooi orgel. Maar het soort kerkgangers in de oude *Greek Club* stond mij wel aan - families van *missionaries*, die al sinds 1904 hier waren, Amerikaans, Noors, Fins, Iers, Duits en Afrikaans. De Ieren altijd katholiek (Medical Missionaries of Mary), de anderen veel van lutherse afkomst, de Afrikanen vaak mensen die zich niet thuis voelen bij de in opkomst zijnde pinkstergemeentes. Maar allemaal no-nonsens mensen van alle gezindten.

Ik ga af en toe ook naar de dienst. Honkietonk ouwe piano, maar prachtige Engelse *hymns* en *spirituals*, voorgangers met namen als Peterson, Simonson, Jacobson. Twee van hen echte dominees, hun halve leven al in Tanzania, een ander een chirurg met charisma, waar ieder graag naar luistert. Theologen met een rotsvast geloof.

Een van de christelijk humanitaire organisaties, gelieerd aan deze kerk, is op zoek naar iemand die baby's kan prikken, en vaccinaties als dktp kan zetten, 1 dag in de week in een dorpje niet ver van Arusha. Het gaat net in combinatie met mijn schooltje.

Hoe boeiend is dat: een peuterbureau in een oud stenen kerkje, vol houten banken, vol met mama's, baby's, gekwek en urinegeur. Van 's morgens 8 tot 's middags 3 uur, 140 moeders en baby's, en ik prik daar de helft van. De baby's worden gewogen, bekeken door een verpleegkundige en eventueel een arts, en de moeders krijgen voedingsadviezen mee, beperkt medicijnen, zakjes met graan en bonen.

Die moeders komen van kilometers ver, te voet, of achterop een vrachtwagen. Soms verplicht tot een lijfelijke "cup of tea" met een mannelijke passant. Nergens heb ik meer over vrouwenleven in Afrika geleerd - door hun verhalen over de afhankelijke positie van vrouwen, de dominantie van de mannen - aanwezig of weggelopen. Maar al die baby's worden gemaakt en geboren.

In de 80-er jaren worden nog geen dunne wegwerpnaalden gebruikt, dus na gebruik koken we die uit in bleekwater. Zegt dokter Boschker tijdens een verlof in Zwaluwe: "Wel eens gedacht aan handschoenen gebruiken?" en hij geeft me een flinke eerste doos mee, plus een doos met medicijnen-over-de-datum. Maar elke prikdag geeft mij het gevoel: **D i t k u n j e d u s v o o r a n d e r e n d o e n !**

Na 1988 vertrekt ons gezin voor een paar school-, werk- en studie jaren naar Nederland, om in 1997 terug te zijn in Arusha. Daarover meer in het volgende kerkblad.

Het patchwork kruis op de foto hangt in de kerk van Arusha. Het is gemaakt door Susan Simonson.

Greet Brokerhof, stroom van hoop

In het kerkblad van juli - augustus las u over de bundels van Greet Brokerhof. Wij hebben toestemming gekregen om één van de moderne psalmen op te nemen in het kerkblad.

Op de kruispunten van het leven

(in een veranderende maatschappij...)

Je bent gelukkig als je weet
welke weg je moet gaan.
Als je duidelijk vóór je ziet
wat je moet doen.
Want ingewikkeld
is onze samenleving.
Ze verandert voortdurend
en bij elke nieuwe ontwikkeling
moet je bepalen
of je iets bij moet sturen.

God, waren uw aanwijzingen
maar zo duidelijk als die
van een computergestuurd
navigatiesysteem.

Dan hoefden we alleen maar
het doel in te toetsen
en werd de weg
voor ons uitgestippeld.

Uw woord doet ons leven,
maar wanneer we het
in regels proberen te vangen
wordt het een wet van mensen.
Uw woord is een kompas
dat de richting aangeeft,
maar de weg moeten we zelf kiezen.

God, kom ons tegemoet
als we vast dreigen te lopen
op de kruispunten van het leven.

Wie u ontmoet,
weet weer hoe hij moet gaan.

(uit: Stroom van hoop, 25 psalmen van nu)





Vrienden van DHAN

We gaan een nieuwe fase in met de bijscholingsactiviteiten door DHAN Foundation.

Aanvankelijk werden met de steun van Friends of DHAN, Nederland, vijf satellietcentra opgericht rond DHAN Karunai Illam in Nilakottai. Deze centra zijn filialen van de Karunai Illam-DHAN School. De leer- en onderwijshulpmiddelen en technieken die in de Illam zijn ontwikkeld, zijn uitgerold naar deze bijscholingscentra in de naburige dorpen.

De impact die dit heeft op leerlingen en hun gezinnen heeft 6 DHAN vrouwenfederaties geïnspireerd om dit werk op te schalen naar nog eens 35 locaties. Momenteel ondersteunt DHAN 40 bijscholingscentra met meer dan 900 kinderen in de afgelegen dorpen van het district Dindigul.

Deze vrouwenfederaties betalen het salaris en de vakinhoudelijke training van de docenten, maar er is behoefte aan extra financiële steun voor het verbeteren van de leermiddelen. Voor de periode 2024-2025 ondersteunen de Vrienden van DHAN de aanschaf van leermiddelen gericht op lees- en rekenvaardigheden, maar ook van materiaal gericht op het opdoen van boeiende ervaringen en leren samenwerken, zoals in deze foto's:



Verder zullen we financieel bijdragen aan opleiding en training van de docenten om hen uit te rusten met de meest effectieve onderwijsmethodologieën en -technieken. DHAN gaat een robuust systeem opzetten voor het monitoren en evalueren van de voortgang van de studenten en de doeltreffendheid van het bijscholingsprogramma. Gegevens over aanwezigheid, leerprestaties en sociaal-emotionele ontwikkeling worden systematisch verzameld. Feedback van studenten, ouders en docenten wordt actief gezocht om de kwaliteit van onderwijs en begeleiding voortdurend te verbeteren.

U kunt dit werk blijven ondersteunen en zo het verschil maken in de levens van kinderen in gezinnen in de laagste inkomensgroepen in Zuid-India. Daar is uw financiële bijdrage onontbeerlijk voor. Daarom houden wij u maandelijks op de hoogte via 'De Verbinding' én roepen wij u op om Vriend van DHAN te worden.

Kijkt u vooral op onze website www.vriendenvandhan.nl of stuur ons een email info@vriendenvandhan.nl
IBAN NL77 RABO 0120 2603 36

Hartelijk dank namens Diny Fockens, Corné de Jong,
Annette Houtekamer
www.vriendenvandhan.nl
info@vriendenvandhan.nl
IBAN NL77 RABO 0120 2603 36





Agenda



Samen in het Witte kerkje

september 2024			
02	Een goed gesprek	19.30 uur	Tuinzaal Terheijden
04	Een goed gesprek jongerengroep	19.30 uur	Tuinzaal Terheijden
06	Een goed gesprek ochtendgroep	09.30	Tuinzaal Terheijden
06	SAMEN aan tafel	17.30 uur	Tuinzaal Terheijden
10	Kerkenraads- vergadering	19.00	Tuinzaal Terheijden
20	Koffie inloop	10.00 uur	Tuinzaal Terheijden

Het Bijbellezen in de consistorie te Lage Zwaluwe begint weer op donderdag 5 september om 9.00 uur.

Samen in het Witte Kerkje begint aan het 10e seizoen

Alle thema's van het leven komen voorbij tijdens onze goede gesprekken met diepgang. Vreugde, angst, liefde, dood, kinderen, opvoeding, relaties, lessen in het leven, uitdagingen, vragen, enzovoort.

Met elkaar bespreken we in een vertrouwde en veilige omgeving wat ons bezighoudt. Vanuit onderwerpen die mensen zelf inbrengen of dingen die we meemaken, maar ook doordat we een kaartje trekken, er iets voorgelezen wordt of andere inbreng.

Iedere avond ontstaat vanzelf en spontaan. Religie is niet leidend maar geloof en spiritualiteit (en alle overtuigingen en twijfels die daar bij horen) zijn zeker ook onderwerpen die voorbij komen. Spiritualiteit is de zoektocht naar ieders eigen waarheid en dat is waar Samen in het Witte Kerkje op gebaseerd is, met respect voor ieders mening of overtuiging en met het doel te leren van elkaar.

agenda september

- 02 Een goed gesprek
- 04 Een goed gesprek, jongerengroep
- 06 Samen aan tafel
- 06 Een goed gesprek, ochtendgroep

Je bent altijd welkom, met of zonder aanmelding en zonder verplichting alle bijeenkomsten bij te wonen. Iedere keer staat op zichzelf. Voor de maaltijd is aanmelding vooraf wel nodig. Je kunt dan ook aangeven of je een dieet hebt.

Heb je vragen of wil je meer weten?

Kijk eens op de website:

www.sameninhetwittekerkje.nl.

Je mag mij ook mailen of bellen op welkom@sameninhetwittekerkje.nl of 06-52046806.

Een hartelijke groet,
Edwin Vonk



Lage Zwaluwe

Kerkgebouw:

Kerkstraat 49, Lage Zwaluwe
Postadres: Schoven 1
4926 DR Lage Zwaluwe

Scriba:

Kees Groeneveld
Schoven 1, tel. 06 – 11 41 27 80

Bankrekeningnummers:

Bankrekening College van Kerkrentmeesters:
NL40 RABO 0373 7073 55 of
NL77 RABO 0126 7069 56
t.n.v. Protestantse gemeente te Lage Zwaluwe

Bankrekening kerkblad:
NL40 RABO 0373 7074 52
t.n.v. Protestantse gemeente te Lage Zwaluwe

Bankrekening solidariteitskas:
NL31 RABO 0373 7075 17 t.n.v. Protestantse
gemeente te Lage Zwaluwe

Bankrekening De Cantorij:
NL 96 RABO 0373 7428 19
t.n.v. PG Lage Zwaluwe Cantorij

Bankrekening Diaconie:
NL74 RABO 0373 7105 26
t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente
Lage Zwaluwe



Terheijden – Wagenberg

Kerkgebouw:

Hoofdstraat 1, Terheijden

Scriba:

Annette Houtekamer – van Dam
Hartelweg 22, tel. 076 - 5870320

Bankrekeningnummers:

Bankrekening College van Kerkrentmeesters:
NL73 RABO 0373 7298 47
t.n.v. CvK Beheer Protestantse gemeente
Terheijden - Wagenberg

Bankrekening Diaconie:
NL96 RABO 0373 7392 30
t.n.v. Diaconie van de Protestantse gemeente
Terheijden – Wagenberg

STARTZONDAG

**22 september
9.45 uur
Terheijden**

thema

“Jezus volgen!?”

ZANG

KOFFIE

WANDELEN

WORKSHOP

MUZIEK

GESPREKKEN

LUNCH

KOM(T) U/JIJ OOK??