

kerkblad
DE VERBINDING

Protestantse Kerk



Protestantse gemeenten
Lage Zwaluwe en Terheijden - Wagenberg

7^{de} jaargang, april 2024





Predikant:

Ds. Marijn Gilhuis
Amerweg 2A, 4926 CZ Lage Zwaluwe
T: 0168 - 85 34 45 / 06 - 18 31 56 90
E: marijngilhuis@gmail.com

Protestantse gemeente Lage Zwaluwe

E: info@protestantsegemeentelagezwaluwe.nl
W: www.protestantsegemeentelagezwaluwe.nl

Voorzitter: Ad Verdoorn
Kerkstraat 57, 4926 CV Lage Zwaluwe
T: 06 - 30702705
E: ad.verdoorn@noa-advies.nl

Scriba: Kees Groeneveld
Schoven 1, 4926 DR Lage Zwaluwe
T: 06 - 11 41 27 80
E: scribalz@outlook.com

Protestantse gemeente Terheijden - Wagenberg

E: info@pkn-terheijdenwagenberg.nl
W: www.pkn-terheijdenwagenberg.nl

Scriba en vicevoorzitter: Annette Houtekamer – van Dam
Hartelweg 22, 4825 BZ Breda
T: 076 - 5870320
E: jaapannettehoutekamer@ziggo.nl



Redactie

Loes van der Eijk
Inge Berendsen

Kopij kerkblad april 2024 inleveren vóór 20 april 2024:

E-mailadres voor beide gemeenten: kerkblad.de.verbinding@gmail.com



Van de redactie

Als ik uit het raam van mijn werkkamer kijk zie ik de dikke knoppen in de kastanjeboom. De magnolia in de voortuin is bijna uitgebloeid maar in de achtertuin kleurt van alles; blauwe druifjes, gele narcissen, roze hyacinthen, witte leucoia, rode en gele tulpen en overal steken de lelietjes van dalen hun eigenwijze neusjes uit de grond. Zelf heb ik geen groene vingers, maar gelukkig wel een man die graag in de tuin wroet. De lente is voor mij de mooiste tijd van het jaar. Weg kou, weg regen, laat het zonnetje maar komen! Laat het maar gauw april worden!

Toch beschreef de dichter T.S. Eliot april als 'de wreedste maand, de maand waarin weliswaar de seringen bloeien maar waarin onze herinneringen en verlangens samenkomen' en zo voelt het ook misschien wel voor velen van ons. We hebben afgelopen tijd afscheid moeten nemen van mensen in onze kerkgemeenschappen en wellicht ook in onze eigen families. Het samenkomen om iemands leven te vieren, het noemen van de namen, het vertellen van de anecdotes helpen allemaal mee om de dood van een geliefd iemand te verwerken. Het helpt om dan weer verder te kunnen gaan met je eigen leven en samen weer te vieren wat de moeite waard is: Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaart ... We komen elkaar vast overal weer tegen....

De redactie
Inge Berendsen
Loes van der Eijk



Kerkdiensten

Meerijden gezamenlijke kerkdiensten:

- Wilt u vanuit Terheijden meerijden naar Lage Zwaluwe, neem dan contact op met Annette Houtekamer, tel. 076 – 58 70 320.
 - Wilt u vanuit Lage Zwaluwe meerijden naar Terheijden, neem dan contact op met Reina Faasen, 0168 – 48 30 20.
- In Lage Zwaluwe is er ook een meerij-app. U kunt u aanmelden bij Nelleke ten Haaf, 06 – 81 89 30 74.

Zondag 07 april 2024

Tweede zondag van Pasen

Lage Zwaluwe

19.30 uur: mw. J. van den Berg
Diaconiecollecte: Voedseldozen

Zondag 14 april 2024

Derde zondag van Pasen

Terheijden – Wagenberg

10.00 uur: ds. M. Gilhuis
Diaconiecollecte: Stichting DHAN

Zondag 21 april 2024

Vierde zondag van Pasen

Lage Zwaluwe

10.00 uur: Commissie eredienst
Diaconiecollecte: Amnesty werkgroep
Drimmelen

Zondag 28 april 2024

Vijfde zondag van Pasen

Terheijden – Wagenberg

10.00 uur: ds. E. Fockens
Diaconiecollecte: Voedseldozen

Zondag 5 mei 2024

Zesde zondag van Pasen

Lage Zwaluwe

10.00 uur : dhr. A. Verdoorn
Diaconiecollecte: KIA/Noodhulp Oekraïne



Diensten in de Ganshoek Lage Zwaluwe

De diensten zijn in de ontmoetingsruimte van de Ganshoek. De diensten zijn voor iedereen toegankelijk.

U bent van harte welkom!

Zondag 07 april 2024

18.30 uur: dhr. C. Groeneveld
De collecte is voor de Kerkvoogdij

Zondag 28 april 2024

18.30 uur: dhr. P.A. Kraak
De collecte is voor KIA/Noodhulp Oekraïne



SOVAK vieringen Terheijden

De vieringen zijn in het Activiteitscentrum Gruijtplaats, Koningsveld 1, 4844 TR Terheijden. U bent van harte welkom!

Zaterdag 20 april 2024

19.00 uur: mw. Simone Vos
De collecte is voor de Ezelshoeve



Ter overweging

De dagen na Pasen – Jezus herkennen (bij het verhaal van Thomas - Johannes 20: 24 -29 - en Tomas Haliks', Raak de Wonden aan)

De verhalen gaan dat hij is opgestaan, ze hebben hem gezien. Maria, Petrus en twee uit Emmaüs. 'Ik geloof het niet... behalve als ik het zie en voel en zijn wonden aanraak.' Dat is Thomas aan het woord die, zo lijkt het, wil weten of alles echt gebeurd is. Dat Jezus geen geest is maar echt, van vlees en bloed. Zien en dan geloven.

Zo wordt dit verhaal gelezen en dat is het eerste wat bij mij opkomt als ik het lees. Nu heeft Tomas Halik (ook een Thomas), priester en hoogleraar filosofie en sociologie in Praag, inspirerend geschreven over zijn naamgenoot, over het aanraken van de wonden van Jezus. Halik zoomt helemaal in op het aanraken van de wonden. De verschijning van Jezus draait om het aanraken van de wonden. Thomas herkent Jezus, de opgestane, pas als hij de wonden van Jezus aanraakt. Pas dan gaan zijn ogen open. Dat is voor Halik geloven na Pasen: Jezus herkennen bij het aanraken van de wonden.

Ik vind dat een bemoedigende gedachte, in de lijn van het leven van Jezus die was waar lijden was. God was herkenbaar in hen die lijden. 'Ik ben gekomen om te zoeken wie verloren is', zei Jezus. Wie vermoeid en overbelast was werd uitgenodigd.

En zo ziet Thomas Jezus na Pasen: niet de triomfantelijk opgestane, maar in de wonden wordt de opgestane herkenbaar. Dus zegt Halik: 'Wil je zien waar Jezus is? Ga dan naar wie lijdt en gebroken is. In de wonden van deze mensen wordt Jezus herkenbaar, wordt zichtbaar wat de kracht van het geloof is.' Dit geloof en besef opent wegen van mildheid en heelheid. Mildheid naar wie en wat gewond en gebeukt is. We kunnen ook van onszelf soms moeilijk verdragen dat we wonden hebben, niet perfect zijn. Hoe moeilijk is het om hulp te vragen omdat we wonden hebben, opgelopen aan het bestaan zelf? Pas door de kwetsbaarheid heen kunnen we mensen toelaten in ons leven. Pas door de kwetsbaarheid heen kunnen we Jezus toelaten. Als onze wonden worden aangeraakt, dan pas kunnen ze helen. Geloven na Pasen is de wonden zien die Jezus heeft opgelopen, de wonden zien die mensen oplopen, in het aanraken van de wonden Jezus herkennen. Bij het zien en aanraken van de wonden komen ze in het Licht van Pasen te staan en worden ze

onttrokken aan het donker. Zo kijken en dit ervaren, dat is leven in het Licht van Christus, de opgestane.

ds. Marijn Gilhuis



Bij de kerkdiensten

14 april is de derde zondag van Pasen. We lezen de verhalen over de ontmoetingen van Jezus met zijn discipelen na Pasen. Op deze zondag de ontmoeting met Petrus. Hoe zal die ontmoeting gaan? Durft Petrus Jezus onder ogen te zien nadat de haan drie keer gekraaid heeft? Hoe reageert Jezus op Petrus' verloochening? Het thema van deze dienst is: In de spiegel kijken – barmhartigheid vinden.

Hemelvaartsdag – Schuurdienst
Op 9 mei vieren we Hemelvaart, samen met de Immanuëlparochie, in een schuurdienst. Deze keer bij de familie Hermus aan de Gaete. Verdere details komen nog, maar reserveer alvast de datum en tijd. Het belooft weer een feestelijke dienst te worden met veel ruimte om elkaar te ontmoeten.



Omzien naar elkaar

Er is veel dat je zwaar kan wegen. Soms te veel om alleen te dragen. Als deel van deze gemeenschap van mensen kan het goed zijn om te delen wat zwaar is. Zoals leven met een kwetsbaar lichaam of een hoofd dat anders gaat dan je wil, leven met verlies van geliefden of zaken die je lief waren. Zoals vragen die je tegenkomt omdat het leven gaat zoals het gaat, of gewoon omdat het fijn is om verhalen te delen. Weet dat we graag met u meeleven. Laat het ons weten als u met ons spreken wilt, of als het naar uw idee lang geleden is dat u gezien werd. Een heel aantal mensen hebben we in het vizier, maar het kan zijn dat mensen ook aan onze aandacht ontsnappen. Het helpt als u het ons vertelt.

Namens de ouderlingen, pastoraal werkers, bezoekpersonen, ds. Marijn Gilhuis.
(marijngilhuis@gmail.com; 06 18315690)





Uit de kerkenraad

Samenvatting notulen van de gezamenlijke kerkenraadsvergadering dinsdag 12 maart 2024

Ds. Marijn Gilhuis heeft als opening vanavond een dilemma voor ons. Hij is vanuit zijn werk gevraagd om mee te werken aan een herdenking van de deportatie van Joden uit Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog. De uitnodiging ontving hij van zijn collega, een Joodse rabbijn. Wat doe je met zo'n uitnodiging, ook in het licht van de komst van president Yitzhak Herzog van Israël bij de opening van het Holocaust museum?

Een aantal reacties:

- Gaan omdat je deze zaken gescheiden moet zien: herdenken is belangrijk. Zeker in de tijd van opkomend antisemitisme;
- Gedenken van namen past ook helemaal bij ons geloof: God kent je bij name;
- Ga het niet uit de weg: gesprek moet gevoerd blijven;
- Word geen weggijker: durf je mening te geven.

We komen vanavond voor het eerst samen in de nieuwe, wat gekrompen samenstelling. Ad Verdoorn heeft zijn ideeën voor een nieuwe opzet gedeeld en hier gaan we voortvarend mee van start.

Aan de orde komende de volgende zaken:

- Van het moderamen: o.a. nieuwe verkleinde samenstelling
- Van de diaconie: jaarrekeningen, acties en bestemming paaskaarsen
- Van de ouderlingen: terugblik en vooruitblik kerkdiensten, zomeroopenstelling, coördinatie bezoekwerk
- Van de kerkrentmeesters; kerkbalans en jaarrekening Terheijden / Wagenberg
- Van de voorganger: lopende en nieuwe activiteiten
- Van de classis: goedkeuring consideratie
- Notulen, actielijst, jaarplanning, ingekomen stukken en rooster 2025

Wietske leest als afsluiting een avondgebed van Maarten Luther, bewerkt door Michaël Steehouder.



Mededelingen Diaconie

Op 7 en 28 april is de collecte voor de Voedseldozen.

Armoede bestaat nog steeds in Nederland, daarom zijn de voedseldozen zeer noodzakelijk. Vorig jaar in september, bij de start van het nieuwe kerkelijk werkjaar, zijn we de actie gestart. Het vullen van de dozen met houdbare levensmiddelen loopt goed. Veel mensen brengen boodschappen mee naar de kerk op zondag en anderen nemen een hele doos mee en vullen die thuis met (soms) meer dan de gevraagde 10 basis boodschappen. De diaconie van onze beide kerken vult de doos aan met spullen die ontbreken en ook wel met wat lekkers als de doos naar een kinderrijk gezin gaat of met iets voor het hondje als dat aanwezig is.

Veel dozen hebben mensen bereikt die daar dringend behoefte aan hebben. Er zijn inmiddels ruim 70 dozen gevuld en bezorgd. De diakenen leveren de dozen af, maar ook via de schuldhulpverlening van Surplus en via VluchtelingenWerk Drimmelen komen volle dozen terecht bij mensen die nog een stukje maand over hebben als het geld op is.

Op 21 april collecteren we voor Amnesty International Werkgroep Drimmelen.

De opbrengst van deze collecte wordt gebruikt om o.a. de kosten van papier, enveloppen, groetenkaarten en porto te dekken.

Ter info:

In 1960 besloot de Britse advocaat Peter Benenson een daad te stellen. Hij riep op om brieven te schrijven voor mensen die gevangen zaten, gemarteld of geëxecuteerd werden omdat hun mening of religie niet geaccepteerd werd door hun regering. Die actiemethode was simpel én briljant. Iedereen kon meedoen. De massale druk die zij uitoefenden op machtshebbers die de mensenrechten schonden, werkte. En dat werkt nog steeds. Inmiddels is Amnesty International uitgegroeid tot een wereldwijde beweging van miljoenen mensen in meer dan 150 landen die met moderne actiemiddelen onrecht aan de kaak stellen.

Ons werk beschermt en versterkt mensen – van het afschaffen van de doodstraf tot het opkomen voor de vrijheid van meningsuiting, en van het beschermen van de rechten van vluchtelingen tot het strijden tegen politiek geweld en vervolging.

Doordat miljoenen mensen met ons in actie komen, kunnen we een vuist maken tegen onrecht. Dat is de macht van het getal.

'Pas als de laatste gewetensgevangene is vrijgelaten, als de laatste martelkamer is gesloten, als de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens een realiteit is voor de wereldbevolking, zit ons werk erop.' (Peter Benenson)

In Drimmelen is ook een Werkgroep van Amnesty, dus ook u kunt meedoen met het ondertekenen van de brieven en groetenkaarten (zie elders in De Verbinding). Donateur of lid van Amnesty International worden is ook mogelijk. Informatie kunt u krijgen bij Inge : ingemade@ziggo.nl.

Helpt u mee om alle collecten tot een succes te maken? Hartelijk dank!

U kunt de collecten ook steunen door uw gift over te maken naar de bankrekening van de diaconie van uw gemeente:

NL74 RABO 0373 7105 26 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Lage Zwaluwe o.v.v. collecte zondag + datum

NL96 RABO 0373 7392 30 t.n.v. Diaconie van de Protestantse gemeente Terheijden - Wagenberg, o.v.v. collecte zondag + datum

Deze worden ook na iedere online viering getoond. U mag natuurlijk ook uw collectebonnen inleveren bij één van de diakenen.

Hartelijk dank voor uw aandacht, moeite en bijdrage!

Namens de gezamenlijke diaconieën,
Inge Berendsen en Annie Meijer



Bloemengroet Lage Zwaluwe

Iedere week staat er een mooi boeket bloemen op de avondmaalstafel. De boeketten bloemen voor de bloemengroet, ook de bloemengroet vanuit de Ganshoek, worden iedere week geschonken door gemeenteleden.

... en u weet het: mocht u/jij zelf iemand weten die een steuntje in de rug kan gebruiken, vergeet niet te bellen of te mailen naar Annie Meijer
T: 0168 - 48 25 31 of 06 - 49 99 26 17
E: annie.meijer.berends@gmail.com



Bloemengroet Terheijden - Wagenberg

Iedere zondag staat er een mooi boeket bloemen op de avondmaalstafel. Na afloop van de kerkdienst worden de bloemen als groet, namens de kerk, naar één van onze gemeenteleden gebracht. Dit gebeurt naar aanleiding van een verjaardag van gemeenteleden van 75 jaar en ouder, bij een bijzondere gelegenheid, bij ziekte of zomaar. Er worden ook regelmatig extra bloemen bezorgd. De bloemen worden iedere week geschonken door gemeenteleden.



Inloop Koffieochtend **19 april 2024**

Koffie, soep en ontmoeting
in het Witte Kerkje. Welkom!

Komt u bij ons op de koffie? We starten **om 10.00 uur** met een kop koffie of thee met wat lekkers. In de tweede helft van de ochtend is er een eenvoudige broodmaaltijd met soep.

Voelt u zich welkom en neem vooral iemand mee! Opgeven is niet nodig. Als er dieetwensen zijn is dat voor ons wél handig om te weten.

Met hartelijke groet,
Inge Berendsen
Joke Geerse,
T: 06 - 23 23 63 53





**Mededelingen
Kerkrentmeesters**

Lage Zwaluwe



Collectebonnen

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij Arja Lomeijer, Flierstraat 75 en bij fam. van der Eijk, Schoven 3. De collectebonnen gaan per vel van 20 bonnen. Er zijn twee soorten collectebonnen:
* € 0,75 per bon - € 15,00 per vel
* € 1,00 per bon - € 20,00 per vel
Voor ieder die niet in staat is collectebonnen te komen halen, bestaat de mogelijkheid om ze thuis te laten bezorgen. Een telefoontje naar Loes van der Eijk, tel. 06 - 38 70 62 03 of naar Arja Lomeijer, tel. 06 - 55 56 28 05 is voldoende.

U kunt het bedrag voor de collectebonnen contant betalen of overmaken op de bankrekening van het College van Kerkrentmeesters: **NL77 RABO 0126 7069 56**
De bonnen mogen ook tijdens de gezamenlijke diensten in Terheijden worden gebruikt.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Dick van der Eijk

Terheijden – Wagenberg



Collectebonnen

Voor collectebonnen kunt u terecht bij Annette Houtekamer of u stuurt een e-mail naar: kerkrentmeestersterheijden@ziggo.nl
De collectebonnen gaan per vel van 20 bonnen. We hebben twee soorten bonnen:
* € 1,00 per bon - € 20,00 per vel
* € 2,00 per bon - € 40,00 per vel
Het bedrag voor de bonnen maakt u over op de bankrekening van het College van Kerkrentmeesters: **NL 73 RABO 0373 7298 47**
De bonnen mogen ook tijdens de gezamenlijke diensten in Lage Zwaluwe worden gebruikt.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Annette Houtekamer



**Cursus Vieren –
Hemelvaart en Pinksteren,
Vertrouwen en Verbinden**

Twee feesten willen we bij de cursus vieren nog belichten: Hemelvaart en Pinksteren. Dat zal zijn op 22 april, om 19.30 uur in de Tuinkamer bij het Witte Kerkje. Met elkaar praten we over de achtergronden, de inhoud en hoe deze feesten gevierd worden. Hemelvaart en Pinksteren gaan over vertrouwen en verbinden. Deze thema's zijn heel actueel in deze tijd, waarin veel mensen stelling nemen of gevraagd worden om stelling te nemen. Vertrouwen we elkaar en God nog? En hoe zijn we verbonden met elkaar? Genoeg om over te praten en ervaringen te delen. Je bent van harte welkom, en nodig anderen uit die ook nieuwsgierig zijn naar wat deze feesten in deze tijd kunnen betekenen. tot ziens!

Griselda Aanen - de Vries, kerkelijk werker en ds. Marijn Gilhuis



**Gespreksgroep 'Rouwen is
een werkwoord'**

De gespreksgroep voor mensen die een geliefde hebben verloren aan de dood is vol. Acht personen hebben zich opgegeven. Dat is een mooi aantal. De data voor de groep worden met degenen die zich hebben aangemeld verder doorgesproken. Mocht je mee willen doen met een groep over dit onderwerp, meld je dan bij mij. Als ik meer aanmeldingen heb, wil ik de groep nog eens keer aanbieden op een ander moment in het jaar. Daarnaast: je kan aangemeld zijn, voor het geval iemand van de eerder aangemelde personen onverhoopt niet kan aansluiten. Ds. Marijn Gilhuis

marijngilhuis@gmail.com
0618315690



Oecumenische Schuurdienst op Hemelvaartsdag

Met de Hemelvaart (op 9 mei) zijn we dit jaar welkom op de boerderij van de familie Hermus, Gaete 8 in Lage Zwaluwe.

Qua verkeer is dat een lastig hoekje, de werf is echter ook bereikbaar via de Molendijk en dat maakt het wat eenvoudiger. Om alles in goede banen te leiden zijn er deze ochtend verkeersregelaars aanwezig: volg hun aanwijzingen stipt op, dan komt alles goed.

Voordat de dienst begint is er de mogelijkheid om dauw te trappen. Een rondje via de Plasstraat of zelfs naar de zandwinput behoort tot de mogelijkheden. Bij voldoende belangstelling vertrekken we om 9.00 uur.

De dienst zelf begint om 10.00 uur. De voorgangers zijn Petra Mergaerts en Marijn Gilhuis. Leander en enkele blazers van Alliance zorgen voor de muzikale omlijsting.



Breng zoveel mogelijk je eigen stoelen mee. Voor wie geen stoelen hebben meegebracht worden stobalen neergelegd. Als collectedoel wordt gedacht aan de vluchtelingen in Gaza.

Voorjaar

*Voorzichtig blijft de zon wat langer hangen
verlegen, vanachter de regen
schaamteloos uitgegoten over het land,
blosjes op haar wangen.*

*Zij ontdooit de harten
Zij verwarmt de grond
wrijft de slaap uit de ogen
van de man van smarten.*

*Zelfingenomen trompetten in het gazon
sieren 't graf waar het Leven
de dood overwon.*

*Ik kijk op als Maria en staar in het Licht
Verblind door tranen zie ik geen gezicht
Totdat mijn naam
Ik kan weer staan.*

Voorzichtig blijft de Zon wat langer.

ds. Marijn Gilhuis



Stichting Vrienden van DHAN

Op 8 maart was het Internationale Vrouwendag. Binnen DHAN Foundation, waar heel veel aandacht wordt besteed aan het opheffen van de achterstand van vrouwen, wordt deze dag altijd groots gevierd. Op de bijgaande foto's ziet u vrouwen die een voortrekkersrol hebben binnen DHAN op het gebied van projecten die onderwijs, werkgelegenheid, gezondheid en emancipatie binnen het gezin centraal stellen.



Ook ziet u de kinderen in de dorpen waar Vrienden van DHAN de schoolprojecten ondersteunt. De tekst die de meisjes vasthouden: Deze Internationale Vrouwendag willen we een boodschap sturen: we mogen klein zijn, we mogen jong zijn, maar we zijn meisjes en we hebben een stem. We mikken hoog, we zullen slagen, we dringen aan op vooruitgang.



Op de scholen in de dorpen zijn ook kaarten uitgereikt met activiteiten voor zowel jongens als meisjes, met als doel meer bewustzijn over de positie van de meisjes te creëren. Leuk en

positief inspirerend voor jong en oud en uiteraard niet alleen in de dorpen.



Dat alles wordt mede mogelijk gemaakt door uw financiële steun. Blijft u ons helpen? U kunt doneren op Bankrekening: IBAN NL77 RABO 0120 2603 36 . KIJK OOK EENS OP ONZE WEBSITE www.vriendenvandhan.nl

Van harte dank voor uw giften namens de drie bestuursleden:
Diny Fockens - Brink, secretaris;
Corné de Jonge, penningmeester;
Annette Houtekamer - van Dam, voorzitter





**Amnesty
International**

Elke maand schrijven we brieven ten behoeve van gevangenen die door Amnesty International zijn geselecteerd. De brieven zijn kant en klaar en u hoeft er alleen maar uw naam onder te zetten en ze af te geven bij de leden van de werkgroep, dan zorgen zij ervoor dat alle brieven worden gepost.

Ook sturen we elke maand kaarten naar mensen die een steuntje in de rug hard nodig hebben. In april gaan onze naar de Bahreins-Deense activist Abduhadi al-Khawaja die al 12 jaar onterecht vastzit. Voor zijn deelname aan protesten tegen de overheid kreeg hij een levenslange gevangenisstraf. Hij heeft chronische pijn sinds zijn gewelddadige arrestatie. De gevangenisbewaarders weigeren medische zorg. Al-Khawaja werkte voor de internationale hulporganisatie FrontLine Defenders en richtte het Bahrein Centrum voor Mensenrechten op. In 2011 ontstonden er grote protesten tegen de overheid in Bahrein, waar Al-Khawaja vreedzaam aan meedeed. Kort na de protesten werd hij met grof geweld gearresteerd door 20 gewapende mannen. In de gevangenis werd hij gemarteld. Tijdens zijn gevangenschap ging Al-Khawaja in hongerstaking als protest tegen zijn onterechte opsluiting en mishandeling. Het gaat slecht met zijn gezondheid.



De andere kaarten gaan naar de Marokkaanse kritische onderzoeks-journalist Omar Radi. Hij kreeg in maart 2022 in hoger beroep te horen dat zijn celstraf van 6 jaar blijft staan. Hij kreeg in juni 2021 die straf opgelegd op beschuldiging van verkrachting en spionage. Dat gebeurde na een oneerlijk proces waarbij getuigenissen en

bewijsmateriaal voor Radi's verdediging werden verworpen. Volgens de Marokkaanse autoriteiten zou Radi geld van buitenlandse inlichtingendiensten hebben ontvangen. Maar het ging om onderzoeksbeurzen voor zijn journalistieke werk. Mogelijk wordt Radi gestraft omdat hij onderzoek deed naar corruptie door de overheid. Radi werd ook beschuldigd van verkrachting, maar hij ontkent dat dit gebeurd is. Een instantie van de VN onderzocht de zaak en concludeerde dat de beschuldiging is verzonnen om Radi de mond te snoeren. We sturen een kaart, zodat Omar weet dat wij hem steunen.

Orgel in Witte Kerkje gerestaureerd



De restauratie van het orgel is voltooid! Wat een klus is het geweest. Kijkt u maar eens naar de foto's van Marc Rietman op de achterkant van De Verbinding. Sinds zondag 24 maart klinkt het orgel weer in al haar glorie tijdens onze kerkdienst.

Benefietconcert

Ter gelegenheid van dit groot onderhoud zal op 18 mei, aanvang 15:00 uur (kerk open vanaf 14:30 uur) een benefietconcert plaatsvinden, waarin het geheel gereviseerde kerkorgel gepresenteerd wordt tijdens een muzikale reis door het jaar heen.

Er klinkt naast improvisaties op het orgel door Leander Schoormans ook koormuziek van onder andere Palestrina, Mendelssohn, Rheinberger en Stanford. Er zal een projectkoor zingen wat speciaal voor dit concert is samengesteld uit jonge ambitieuze zangers uit heel Nederland.

De toegang is gratis, maar tijdens en na het concert is een vrijwillige bijdrage van harte welkom. De opbrengst zal worden bestemd aan het dekken van de kosten voor de revisie en gedeeltelijke restauratie van dit monumentale kerkorgel.

Indien u niet in de gelegenheid bent om dit concert bij te wonen, maar toch een steentje bij wilt dragen aan dit orgelproject, dan kan dat door overmaking op bankrekening NL73 RABO 0373 7298 47 t.n.v. CVK Protestantse Gemeente Terheijden - Wagenberg, onder vermelding van 'bijdrage orgelproject'. Dit kostbare orgelproject is mede mogelijk gemaakt door substantiële subsidies van het Cultuurfonds, de Stichting tot Behoud van het Nederlandse Orgel, het PKN Bureau Steunverlening en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Annette Houtekamer



Muziek Rubriek

Heb je muziek of een lied dat je aanspreekt? En vind je het leuk om dit te delen? Dan kun je dit doen in deze rubriek. Het kan gaan om de tekst, de melodie, het moment toen je voor het eerst het lied hoorde, wat dan ook. We kunnen elkaar hiermee inspireren of blij maken, vandaar deze 'Muziek Rubriek'.

Als je een nummer hebt dat je wilt delen, stuur je bijdrage naar de redactie van De Verbinding. Deze maand een stukje van Rozien Renzen over de Matthäus Passion, als aanvulling op het stukje van Martin Rijpsma in De Verbinding van maart.

Ik hoorde de Matthäus Passion ook zo rond mijn twaalfde jaar voor het eerst, een hele belevenis!

Ik ben opgegroeid in Amsterdam, in een gezin waar veel gezongen werd en gemusiceerd, er werd op het harmonium gespeeld door twee broers en een zus en ik ging ook op orgelles, en speelde ook wel stukjes uit de Matthäus Passion. Ook op de lagere school kregen we muzikles, van orkestleden van het Kunstmaandorkest en gingen we met de klas naar het Concertgebouw, waar we niet ver vandaan woonden en waar ook de school stond.

Mijn zus, die twaalf jaar ouder is dan ik, zong in een oratoriumkoor en voerde de Matthäus Passion daar uit, zodoende mocht ik voor het eerst mee! Het was mijn eerste ervaring met zo'n groot stuk, en ik werd 'als door de bliksem' getroffen door alles wat ik hoorde, en over bliksem gesproken.....in de aria en het koor, waar Jezus gevangen wordt genomen, zingt het koor 'Sind Blitze, sind Donner in Wolken verschwunden?', een aanklacht over de gevangenneming van Jezus. Het leek op dat moment of de hele concertzaal trilde door het felle zingen hierover!!

Ook bij de aria 'Ich will dir mein Herze schenken' zat ik geboeid te luisteren. Maar de mooiste aria, die mij altijd weer erg ontroert, is 'mache dich, mein Herze rein'.

Ich will Jesum selbst begraben
Denn er soll nummehr in mir
Für und für Seine süsse Ruhe haben.
Welt, geh aus, lass Jesum ein!

Mijn hart, reinig u
In mij zal Jezus zijn begraven
Want van nu af aan zal Hij bij mij voor eeuwig
En in vrede rusten.
Wereld, ga uit van mij, laat Jezus binnen!

Het vonkje van het geloof was aangestoken na deze bijzondere ervaring.

Na het concert was het minutenlang doodstil! Dat is tegenwoordig helaas niet altijd meer het geval, er wordt hard geklapt en zelfs geroepen en gejoeld, ik kan er niet aan wennen!

Toen ik 18 jaar was mocht ik lid worden van het oratoriumkoor in Amsterdam, en heb ik vele malen de Matthäus Passion en de Johannes Passion van Bach mogen zingen, in o.a. Rotterdam, Breda en Oosterhout.

Tot slot, ik was onlangs met iemand naar de Johannes Passion. Diegene had het nog nooit gehoord maar zei na het concert: 'ik ben niet gelovig, maar dit was balsem voor mijn ziel!' Dit kan dus muziek doen met een mens.

En na het lijdensverhaal van Bach is er het paasoratorium over de opwekking van Jezus, een aanrader om te beluisteren!

Rozien Renzen



SAMEN in het Witte kerkje

april

- 05 Samen aan tafel
- 08 Een goed gesprek
- 12 Een goed gesprek, ochtendgroep
- 17 Een goed gesprek, jongeren tussen de 16 en 26 (ongeveer)
- 25 Inspiratieavond

mei

- 03 Samen aan tafel

SAMEN: ontmoeting, zingeving en inspiratie

We ontmoeten u graag! Aanmelden is niet verplicht, wel prettig. Voor de maaltijd is het wel nodig dat u zich vooraf aanmeldt. U kunt dan ook aangeven of u een dieet heeft.

E: welkom@sameninhetwittekerkje.nl of

T: 06 - 52 04 68 06

Meer informatie:

www.sameninhetwittekerkje.nl

Een hartelijke groet,
Edwin Vonk





Lage Zwaluwe

Kerkgebouw:

Kerkstraat 49, Lage Zwaluwe
Postadres: Schoven 1
4926 DR Lage Zwaluwe

Scriba:

Kees Groeneveld
Schoven 1, tel. 06 – 11 41 27 80

Bankrekeningnummers:

Bankrekening College van Kerkrentmeesters:
NL40 RABO 0373 7073 55 of
NL77 RABO 0126 7069 56
t.n.v. Protestantse gemeente te Lage Zwaluwe

Bankrekening kerkblad:
NL40 RABO 0373 7074 52
t.n.v. Protestantse gemeente te Lage Zwaluwe

Bankrekening solidariteitskas:
NL31 RABO 0373 7075 17 t.n.v. Protestantse
gemeente te Lage Zwaluwe

Bankrekening De Cantorij:
NL 96 RABO 0373 7428 19
t.n.v. PG Lage Zwaluwe Cantorij

Bankrekening Diaconie:
NL74 RABO 0373 7105 26
t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente
Lage Zwaluwe



Terheijden – Wagenberg

Kerkgebouw:

Hoofdstraat 1, Terheijden

Scriba:

Annette Houtekamer – van Dam
Hartelweg 22, tel. 076 - 5870320

Bankrekeningnummers:

Bankrekening College van Kerkrentmeesters:
NL73 RABO 0373 7298 47
t.n.v. CvK Beheer Protestantse gemeente
Terheijden - Wagenberg

Bankrekening Diaconie:
NL96 RABO 0373 7392 30
t.n.v. Diaconie van de Protestantse gemeente
Terheijden - Wagenberg



COLOFON

Dit kerkblad is een uitgave van de Protestantse gemeenten:
Lage Zwaluwe en Terheijden – Wagenberg
Het kerkblad verschijnt 11x per jaar

Kopij meinummer 2024 inleveren vóór 20 april 2024
kerkblad.de.verbinding@gmail.com



Uitgelicht



Prestant 4'



Holpijp 8' Dis
Restauratie van het orgel in Terheijden

De meesten van ons komen nooit op het orgel, en al helemaal niet tijdens de restauratie.

Fluit 4' Dis
Met deze foto's van Marc Rietman kunnen we even meekijken over de schouders van de restaurateurs.

Woudfluit 2' Dis

