



Protestantse Gemeente
Terheijden-Wagenberg

Protestantse Gemeente
Lage Zwaluwe



Uitnodiging startzondag 2023



'Ga mee!'

Samen getuigen van geloof, hoop en liefde



Illustratie 'Ga mee!'

- Lijn: Vader- en kinderhand zijn getrokken uit één lijn, onlosmakelijk verbonden. Symbool voor het verbond van God met de mens en daarin met de hele kerk.
- De hand van de Vader komt naar beneden. De hand van het kind reikt omhoog, in overgave en aanbidding.
- Bloed en waterdruppel vloeien samen. Het symbool van het offer en de doop. Omgekeerd vormt het een hartvorm. Het symbool van liefde.

Programma startzondag 17 september 2023

- 10.00 uur gezamenlijke viering in de kerk
- na de viering koffie/thee in de kerk
- 12.00 uur lunch in Ons Belang
- 13.00 – 14.30 uur workshops in Ons Belang
 - * 'liturgisch bloemschikken'
 - * 'heilige toetjes'
 - * 'het hoogste lied'
 - * 'de wereld door andere ogen', betere foto's met je mobiel
 - * 'beleefd verhaal', bibliodrama
 - * 'de Emmaüs-wandeling'
- 14.45 uur afsluitende middagviering in de kerk

Geloven – beleven – leren - verdiepen

Met het thema '**GA MEE!**' gaan we dit kerkelijk jaar op pad. Komend seizoen zijn er tal van activiteiten om over ons geloof te praten en van elkaar te leren over de achtergronden van ons geloof. In het kerkblad De Verbinding (ook te vinden op de websites van beide kerken) kunt u telkens lezen wanneer en waar de activiteiten worden gehouden.

'GA MEE!' richt zich ook op de mensen en kerken om ons heen. In het komende kerkelijk jaar zijn er weer oecumenische vieringen maar ook gezamenlijke thema-avonden. Zo willen we als kerken naar buiten toe laten zien wat ons beweegt.

Ga je mee?

Ga je mee? Zeg niet "nee",
Maar sta op en doe mee.
Zet je voetstappen in die van mij.
Volg het spoor en ga door.
Of ga jij liever voor?
Hup, kom op, sluit je aan in de rij!

Welke weg wil je gaan?
En waar wil je naartoe?
Blijf niet zitten waar je zit,
ook al voel je je moe.

Is de weg soms te lang?
Zak je weg in het zand?
Er zijn hobbels op het pad,
maar ik geef je een hand.

Loopt de weg bijna dood?
Zie je nergens een spoor?
In de verte wordt het licht:
gaat de weg daar soms door?

Ga je mee? Zeg niet "nee",
Maar sta op en doe mee.
Zet je voetstappen in die van mij.
Volg het spoor en ga door.
Of ga jij liever voor?
Hup, kom op, sluit je aan in de rij!

Uit de bundel 'Zitten of Opstaan', deel 3, nr. 20

