

kerkblad
DE VERBINDING



Verzoeking in de woestijn

Protestantse gemeenten
Lage Zwaluwe en Terheijden - Wagenberg

4^{de} jaargang, februari 2021





Predikant:

Ds. Marijn Gilhuis
Amerweg 2A, 4926 CZ Lage Zwaluwe
T: 0168 - 85 34 45 / 06 - 18 31 56 90
E: marijngilhuis@gmail.com

Protestantse gemeente Lage Zwaluwe

E: info@protestantsegemeentelagezwaluwe.nl
W: www.protestantsegemeentelagezwaluwe.nl

Voorzitter: Helma Orië - de Jong
Repel 2, 4926 DD Lage Zwaluwe
T: 0168 - 48 34 26
E: oriehelma@ziggo.nl

Scriba: Reina Faasen - Roest
Weth. Dubbelmanstraat 10, 4926 BS Lage Zwaluwe
T: 0168 - 48 30 20 of 06 - 15 32 55 81
E: faasen-roest@hetnet.nl

Protestantse gemeente Terheijden - Wagenberg

E: info@pkn-terheijdenwagenberg.nl
W: www.pkn-terheijdenwagenberg.nl

Voorzitter: Mariëtte Verkerk
Hoofdstraat 31A, 4844 CA Terheijden
T: 06 - 23 52 77 56
E: mariette177@gmail.com

Scriba: Mieke Vosmer - van Leeuwen
Acaciastraat 2, 4921 MA Made
T: 0162 - 68 56 46
E: miekevosmer@ziggo.nl



Redactieadressen

Kopij kerkblad maart 2021 inleveren vóór 20 februari 2021:

Voor Lage Zwaluwe bij:
Reina Faasen
e-mail: kerkblad@protestantsegemeentelagezwaluwe.nl

Voor Terheijden - Wagenberg bij:
Diane Breugelmans
e-mail: gemeentenieuws@pkn-terheijdenwagenberg.nl



Van de redactie

Op woensdag 17 februari, Aswoensdag, begint de 40dagentijd. Het thema van de 40dagentijd is: *Ik ben er voor jou* en is geïnspireerd op de zeven werken van barmhartigheid. Gedurende 40 dagen gaan we op weg en bezinnen we ons. Door de week worden we stil, vasten we misschien en kunnen we kijken hoe we er concreet voor de ander kunnen zijn. Op de zondagen staan we op, kunnen we ons laten inspireren door de werken van barmhartigheid en zo laten zien: *Ik ben er voor jou!*

De eindredactie,
Diane Breugelmans
Reina Faasen

Inhoud

	pagina
Redactieadressen	2
Kerkdiensten	4
Diensten in de Ganshoek	4
Collecten in coronatijd voor diaconie en kerkvoogdij	5
Bij de kerkdiensten	5
Ter overweging	6 - 7
Pastoralia	7
Uit de pastorie	7 - 8
Te gast bij Grootnieuwsradio	8
Nieuwjaarstoespraak 2021	9
Uit de kerkenraad	10
Kringwerk	10 - 11
Agenda	11
Mededelingen Diaconie	12 - 14
Mededelingen College van Kerkrentmeesters	14 - 15
Amnesty – Schrijven tegen onrecht	15 - 16
Stichting Vrienden van DHAN	16
Muziektribiek	16 - 17
Algemene informatie kerken	18



Collecteren in coronatijd voor diaconie en kerkvoogdij

Dat is heel lastig, omdat er geen fysieke kerkdiensten zijn. U kunt natuurlijk geld overmaken naar de bankrekeningnummers die getoond worden tijdens de online kerkdienst, maar dat is toch lastig. Er zijn mensen die dat heel trouw doen en ook worden er giften gestort op de bankrekeningnummers van de kerkvoogdij en de diaconie. Hartelijk dank daarvoor! Daar zijn we echt heel erg blij mee! Maar in het afgelopen jaar is gebleken dat de collecteopbrengsten zijn teruggelopen. De vaste kosten lopen natuurlijk gewoon door en de diaconale doelen zijn ook heel belangrijk om te blijven steunen, die kampen met hetzelfde probleem van teruglopende inkomsten. Misschien is het een idee om maandelijks een bedrag over te maken naar de kerkvoogdij en/of diaconie van uw eigen kerkgemeente. De bankrekeningnummers staan achter in het kerkblad vermeld op pagina 18. De opbrengst kan dan verdeeld worden over de genoemde doelen. Als u collectebonnen gebruikt, kunt u die opsparen en, zodra de kerkdiensten weer bijgewoond kunnen worden, deze in de daarvoor bestemde collectezak doen. U kunt ook enveloppen met geld/collectebonnen bij één van de kerkenraadsleden in de brievenbus doen. Heel veel opties dus om ervoor te zorgen dat uw geld op de juiste plek terecht komt. Doet u mee? Hartelijk dank alvast voor uw bijdrage!



Bij de kerkdiensten

Eind februari begint de 40dagentijd

Zondag 21 februari is de eerste zondag in de 40dagentijd. In een bijdrage van ds. Anne-Marie van der Wilt, op pagina 6 - 7, wordt daar al naar verwezen. De 40 dagen tot aan Pasen, de zondagen tellen niet mee, bestrijken drie nummers van De Verbinding. Ik zal de diensten toelichten waarin ik voorga. De gastvoorgangers zijn vrij om zich aan het rooster te houden. Ervaring leert dat de diensten inhoudelijk meegaan langs de weg die we gaan naar Pasen toe. De dagen voor Pasen zijn dagen waarop de liturgische kleur paars is. Het is de kleur die bezinning, inkeer en soberheid onderstreept. We volgen Jezus op

zijn weg naar het kruis en de opstanding en staan stil bij hoe dat verhaal ons leven raakt. We gaan richting het lijden op Goede vrijdag en koersen af op Pasen: feest van de opstanding, Licht en nieuw leven.



**21 februari -
1^e zondag van de
40dagentijd -**

Houd moed op weg!

Gezamenlijke dienst in Lage Zwaluwe. Vanwege corona wordt deze dienst zeer waarschijnlijk gehouden in Terheijden en wordt de dienst via Kerk-TV gestreamd.

In deze dienst staat het verhaal van de verzoeking van Jezus in de woestijn centraal. We lezen Marcus 1: 12 - 15. De Psalm van deze zondag is Psalm 25, over de weg die mensen gaan en de wegwijzers van God. Welke weg gaat Jezus, zo na zijn doop? Wat houdt hem op de weg? Wat houdt ons op de weg? De lezing uit Genesis 9: 8 - 17 houdt ons de hoop van de regenboog voor ogen: geen ramp zal zo groot zijn of er is nieuw leven mogelijk. Met deze verhalen gaan we de 40 dagen in en laten we Gods woord spreken over ons leven nu, een tijd die wel wat wegheeft van de 40 dagen. Een tijd van beperkingen, rantsoenering van bewegingsvrijheid en contacten. Een tijd die veel van ons vraagt.



**7 maart -
3^e zondag van de
40dagentijd -**

Weten wat goed is ≠ doen wat goed is?

Gezamenlijke dienst in Terheijden. Vanwege corona kunnen we waarschijnlijk samen nog geen fysieke kerkdiensten houden maar deze dienst wordt sowieso via Kerk-TV vanuit Terheijden gestreamd.

In deze dienst staat het verhaal centraal over Jezus die de handelaren van het tempelplein verjaagt. We komen in dit verhaal een bijzondere kant van Jezus tegen: heilig verontwaardigd gaat hij tekeer, Johannes 2: 13 - 22. In de andere lezing is Paulus, in zijn brief aan de Romeinen, aan het zoeken wat het goede handelen is. En hij komt zichzelf tegen: het goede dat hij wil, doet hij niet. Het is een ervaring waar veel mensen wel eens tegenaan lopen: je weet wat goed is om te doen en toch doe je dat niet. Weten wij wat God wil dat we doen? En als we het weten, doen we het dan?

Ds. Marijn Gilhuis



Ter overweging

**Icoon: Verzoeking in de woestijn,
'Op de proef gesteld'**



Gebaseerd op de Bijbelteksten uit:

Mattheüs 4: 1 - 11, Lucas 4: 1 - 13,
Marcus 1: 9 - 13

**Op de voorkant van dit kerkblad staat
een grote afbeelding van deze icoon**

Materiaal: hout, marmar, bladgoud onder glas,
glas, Bijbeltekst onder glas

Jezus in de woestijn - Mattheüs 4:

¹Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden.

²Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had hij grote honger. ³Nu kwam de beproever naar hem toe en zei: 'Als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen.' ⁴Maar Jezus gaf hem ten antwoord: 'Er staat geschreven: "De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.'"

⁵Vervolgens nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste punt van de tempel. ⁶Hij zei tegen hem: 'Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: "Zijn engelen zal hij opdracht geven om u op hun handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen.'"

⁷Jezus antwoordde: 'Er staat ook geschreven: "Stel de Heer, uw God, niet op de proef.'"

⁸De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht ⁹en zei: 'Dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt.' ¹⁰Daarop zei Jezus tegen hem: 'Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: "Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.'"¹¹Daarna liet de duivel hem met rust, en meteen kwamen er engelen om voor hem te zorgen.

Aan het begin van zijn optreden wordt Jezus door Johannes in de Jordaan gedoopt. Een indrukwekkend schouwspel: de hemel gaat open en een duif daalt neer als teken van de Heilige Geest. Uit de hemel klinkt de stem van God die zegt: "Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde."

Na dit feestelijk gebeuren waarbij de goddelijkheid van Jezus centraal staat, wordt Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn. De woestijn staat symbool voor chaos, verlatenheid, eenzaamheid en beproeving. Een plek waar je op jezelf wordt teruggeworpen. Een groter contrast met de scene van de doop is er bijna niet. Vanaf nu gaat het levenswerk van Jezus beginnen, maar niet voordat Jezus zelf een aantal verzoeken doorstaat.

Ook in de woestijn wordt hij aangesproken als Zoon van God maar wel op een geheel andere manier dan bij de doop. In de woestijn is het een stem die zeker niet van God komt die hem zo noemt. Jezus wordt uitgedaagd of hij het wel vol kan houden om de weg van God te gaan, om de naam Zoon van God te dragen.

Deze tekst wordt vanaf het vroege christendom gelezen op de eerste zondag van de 40dagentijd voor Pasen. Met dit verhaal worden mensen uitgenodigd om de weg te gaan naar Pasen. Een tijd van boete en inkeer die ons uitdaagt kritisch naar onszelf te kijken en naar de keuzes die wij maken. Hoe wij omgaan met de verzoeken en valkuilen die wij tegenkomen in het leven en die ons kunnen afhouden van het ware leven, de weg van God met ons. In deze 40dagentijd is de voorbereiding naar Pasen heel anders dan we gewend zijn. Misschien herkennen wij het beeld van de woestijn nu meer in ons eigen leven omdat we te maken hebben met alle beperkingen rondom corona. Waardoor we meer op onszelf zijn teruggeworpen, de contacten met anderen missen en misschien bang zijn voor het coronavirus en de consequenties die dat op onze gezondheid kan hebben. Misschien kent u/jij wel mensen die heel ziek zijn geweest en met moeite herstellen of wellicht mensen die aan corona zijn overleden. Als ons leven aanvoelt als een woestijn kijken we reikhalzend uit naar een oase die ons voorziet van moed, troost en kracht. Jezus, heeft dat ervaren in een engel die pal achter hem stond. Een teken van God die te kennen geeft dat wat wij ook meemaken in het leven Hij erbij is, pal achter ons wil staan ook nu.

Op de icoon is Jezus te zien met zijn traditionele rode kleed, verwijzend naar zijn godheid. Het blauw daaroverheen verwijst naar

De Verbinding

Bij alles wat gezegd is wil ik in deze bijdrage kort iets zeggen voor wie het moeilijk vindt om alleen of met z'n tweeën deze tijd door te komen. Dingen die misschien voor de hand liggen, maar waar je in de loop van de tijd zomaar aan voorbijgaat. Het zijn eenvoudige dingen die je kunnen helpen om je iets meer houvast te geven op dagen die allemaal op elkaar lijken. Als je dreigt weg te zakken in somberheid, doelloosheid, angst of verdriet, zou je hieraan kunnen denken.

In een willekeurige volgorde, zou je:

- Een ritme kunnen aanhouden:
 - ga op tijd naar bed en sta op tijd op. Doe dit vijf dagen in de week en in 't weekend heb je 'vrij'. Dan mag je later opstaan.
 - Streef ernaar overdag een vast ritme te hebben van maaltijden.
- Als alle dagen op elkaar gaan lijken: voorkom dat door bepaalde activiteiten op vaste dagen bijvoorbeeld maandag is de dag om het huis schoon te maken, de middag is het moment voor een wandeling buiten.
- Probeer verschillende activiteiten te ontwikkelen: hobby, lezen, muziek luisteren, foto's inplakken van de afgelopen jaren, bewegen. Soms moet je hiervoor wel even een drempel over: je moet je ertoe zetten. Maar als je dat hebt gedaan, kan het je een bevredigend gevoel geven.
- Als je last hebt van al het corona-nieuws: beperk per dag hoelang je dat nieuws tot je neemt.
- Laat de TV niet de hele dag aanstaan.
- Maak vaste belafspraken met familie, vrienden en kennissen. Bijvoorbeeld: om de week bellen (of beeldbellen als je dat kan) met Karel of met Clara (of hoe je naasten ook heten). Als je de belmomenten over de week verdeelt, heb je misschien wel elke dag iemand te spreken.
- Wacht niet tot iemand jou belt, maar neem zelf initiatief! En vraag dan aan de persoon, die je belt, of het gelegen komt. Zo niet, vraag wanneer je wel kunt bellen.

Dit is geen uitpuittende lijst, misschien heb je zelf iets wat je helpt in deze tijd. Laat het me weten dan kunnen we het opnemen in De Verbinding en van elkaar leren.

Het kan zijn dat je graag iemand wil spreken. Aarzel niet om iemand van de ouderlingen of diakenen te bellen. Je kunt ook mij bereiken via bellen of mailen. Mijn gegevens staan op het binnenblad van De Verbinding. Houd moed!

Ds. Marijn Gilhuis



Te gast bij Grootnieuwsradio

Op donderdag 21 januari was ik te gast bij Grootnieuwsradio. In de rubriek 'Laurens lunchroom, kerkshoppen', neemt Laurens elke week een kijkje in een andere kerk. Van PKN tot migrantenkerk, van evangelisch tot hervormd: hoe geven andere gelovigen het kerkzijn vorm?

Ik werd uitgenodigd om te vertellen over het werk van predikant en werd gevraagd naar de relatie tussen mijn kunstenaarschap en het predikant zijn. Mooi om te kunnen vertellen waarom kleuren en beeldtaal zo belangrijk zijn juist in deze tijd. De Bijbel en het christelijk geloof heeft daar voor mij alles mee te maken! Aan het einde van het programma mocht ik een lans bereken voor een onderwerp dat mij aan het hart gaat ...

"Ik breek een lans voor het gebruik van beeldtaal en kleuren in de kerk. Het is mijn ervaring dat verhalen uit de Bijbel zo op een andere manier kunnen gaan leven. Het is mijn grote wens en missie om de verhalen uit de Bijbel via beeld en kleur dichterbij mensen te brengen. Ik hoop daarmee ook mensen aan te spreken die het christelijk geloof vaarwel hebben gezegd. Mensen van nu zijn vaak op zoek naar rust, stilte, zingeving en spiritualiteit. Ze zoeken dat vaak in Oosterse tradities zoals het boeddhisme. Mindfulness, yoga en het blad Happiness zijn daar een goed voorbeeld van. Op zichzelf heb ik daar geen oordeel over, maar het is zo jammer, dat mensen vaak niet weten dat de christelijke traditie dat ook allemaal in zich heeft, al vanaf het vroege christendom. Het christelijk geloof heeft zoveel te bieden. Graag wil ik mij inzetten om dat duidelijk te maken. Het is mijn overtuiging dat het christelijk geloof een prachtige kleurrijke parel is, die wat mij betreft meer mag gaan glimmen, en hier en daar wat afgestoft mag worden".

Omdat ik mee wilde doen aan het programma krijgt de gemeente Terheijden - Wagenberg en Lage Zwaluwe een sticker van de omroep cadeau met het predicaat kerkshoppen. Mocht u/jij het interview terug willen luisteren ga dan naar de Facebookpagina van Protestantse kerk Lage Zwaluwe of naar:
<https://www.grootnieuwsradio.nl/programma/laurenslunchroom/> uitzending 21 januari. Het interview start na 18 minuten.

Met een hartelijke groet,
ds. Anne-Marie van der Wilt





Nieuwjaarstoespraak 2021

Het is voor het eerst dat we deze eerste zondag van het nieuwe jaar, waarop we ook altijd de Nieuwjaarsbegroeting hebben, in een gezamenlijke dienst vieren. In deze dienst zijn we gewend dat de voorzitters van de kerkenraden een toespraak houden. Helma Orie, mijn collega, kon hier vandaag door werkzaamheden niet zijn. In overleg met haar spreek ik de toespraak uit. Soms in de ik-vorm, maar weet hij van ons samen is.

Vorig jaar begon ik mijn toespraak met de volgende zinnen: *'Een paar jaar geleden zongen we in 'de Graankorrel', het Paas-oratorium van Marijke de Bruijne, de volgende zin: GEUR VAN VERANDERING, WINDEN VAN VER, TRILLING VAN STRAKS DOOR DOR RITSELEND BLAD. Deze zin kwam in mijn hoofd toen ik nadacht over het jaar 2020, dat nu begint.'*

Duidelijk was dat ik doelde op het afscheid van ds. Bert Fockens en ds. Jolanda Allewijn en het beroepen van een nieuwe predikant. Ik heb toen niet kunnen bevroeden dat deze uitspraak een veel grotere vorm zou gaan aannemen. Beschrijvend terugkijken op 2020 is bijna niet mogelijk. Ik kan me niet voorstellen dat er in een jaar zoveel kan gebeuren. Wat ik wel ga bekijken zijn de verworvenheden van dit jaar, Verworvenheden ondanks of dankzij corona. Bijzonder is allereerst dat ik hier nu sta in het Witte Kerkje omdat wij al kunnen streamen. Net op tijd klaar voor de tweede lockdown. Met weinig mensen in de kerk, maar met veel mensen thuis. Nogmaals welkom iedereen van beide gemeenten, die meekijkt en luistert. We kijken terug op een mooi afscheid van Jolanda en Bert. Al snel was helder dat het afscheid nemen van beide predikanten in een hele andere vorm moest. We zijn blij dat het ons gelukt is om er coronavrij en met instemming en tevredenheid van Jolanda en Bert, mooie bijeenkomsten van te maken.

Nieuwe predikanten.

Het was een bijzonder, maar ook weer aangepast en verrassend beroepingsproces. Verrassend: het werden er twee, tenminste nu nog even maar even één, maar later toch twee. Een goede start hebben we gehad met ds. Marijn Gilhuis. Fijn dat je er bent, Marijn. Fijn dat jullie er zijn, ds. Anne-Marie van der Wilt en ds. Marijn Gilhuis.

Ik kom nog terug op de Kerk-TV. Met grote financiële ondersteuning van de gemeenteleden en in samenwerking met de SEWKT (Stichting Exploitatie Witte Kerkje Terheijden) zijn we in staat gebleken dit mooie medium

aan te schaffen. Na enige aanloopprobleempjes zijn we nu zover dat we er volop gebruik van kunnen maken en dat komt dus heel goed uit in deze tijd. Anderen kunnen we er ook mee van dienst zijn. Nu samen met Lage Zwaluwe, rond de Kerst onze katholieke broeders en zusters, maar ook bij uitvaarten, huwelijken of concerten, het is voor heel veel bijeenkomsten te gebruiken. Er zijn plannen om ook in Lage Zwaluwe Kerk-TV te installeren. Dat zou betekenen dat alle gezamenlijke diensten altijd door iedereen bij te wonen zijn.

Er was hiervoor en ook voor andere zaken een verbouwing nodig. Complimenten en dank gaan uit naar de bouwvakkers en technici van de SEWKT – samen met een aantal gemeenteleden – van het eerste uur. Zij hebben dit allemaal voor elkaar gekregen. En het is nog niet af. Verfijningen komen eraan. En dan is er de nog steeds groeiende verbondenheid van de kerkenraden en de gemeenteleden van Lage Zwaluwe en Terheijden - Wagenberg. Verder het oecumenisch samenwerken in twee parochies en met de SEWKT en SAMEN.

De samenwerking was er al, maar in deze tijd die moeilijk was en is voor iedereen, komt dit weer extra naar voren. Het is heel mooi om te zien. We gaan er zeker mee door en u zult op welke manier dan ook op de hoogte gehouden worden hoe dit verder vorm gaat krijgen. Ik wil ook graag met u vooruitkijken. De toekomst ziet er goed uit, het vaccin komt eraan. Maar onzekerheden blijven er. Het blijft dus zaak om elkaar in het oog te houden en met elkaar mee te leven. In de laatste moderamenvergadering en dat was nog voor de tweede lockdown, bespraken we hoe we toch de Nieuwjaarsbegroetingen zouden moeten vormgeven op anderhalve meter. (Toen zou er nog in beide kerken een dienst zijn.) Marijn opperde het volgende: vraag de mensen: kijk om je heen, zoals je hier zit in de kerk, kijk naar je burens en neem de tijd om in gedachten een wens, een gebed te formuleren dat je deze mens(en) wilt meegeven voor het nieuwe jaar. Door de lockdown kunnen we zelfs dit nu niet in deze vorm doen. We zijn nu maar met een paar mensen in deze kerk. Toch wil ik graag dat we deze wens of gebed nu bedenken en meegeven aan een persoon uit de gemeente, die nu in je hoofd opkomt. Ik geef u hier nu even de tijd voor. Ik ben heel blij dat we zo samen deze Nieuwjaarsbegroeting uit kunnen voeren.

Namens Helma Orie en mij en alle kerkenraadsleden wens ik iedereen vrede en alle goeds in 2021. Wij hopen op een zinvol en vooral liefdevol jaar, met veel knuffels voor u allen.

Mariëtte Verkerk

- **Aanmelden:** stuur een e-mail naar ds. Marijn Gilhuis, marijngilhuis@gmail.com en vermeld daarbij op welke tijdstip je kunt.

Ds. Marijn Gilhuis



Gesprekkring SAMEN

Agenda SAMEN – februari

Op dit moment zijn er helaas geen bijeenkomsten vanwege corona, wél komt er zeer binnenkort weer een livestream met een presentatie van mijn kant met als thema 'kracht'.

Donatieverzoek

Lieve mensen, In dit bericht vraag ik om een donatie voor SAMEN in het Witte Kerkje. Wil je doneren en heb je verder geen toelichting nodig, ga dan direct naar de laatste alinea. Wil je eerst meer weten, lees dan verder.

Inmiddels bestaan we ruim 5 jaar. Van één groep per maand voor een goed gesprek met diepgang zijn we gegroeid naar meerdere groepen en verschillende activiteiten. Meer dan 100 verschillende mensen zijn al eens aangeschoven en velen van jullie komen regelmatig terug.

Zo is de kerstinloop, die via een livestream te volgen en later terug te kijken was, al door meer dan 230 mensen bekeken. Uit de bijzondere en hartverwarmende reacties blijkt hoe waardevol ook deze activiteit was en hoeveel mensen hier iets van moed, inspiratie, verbinding en kracht uit hebben gehaald, juist in deze tijd. Superfijn dus om al deze activiteiten te kunnen doen en organiseren.

Alles wat wij organiseren is gratis vanuit onze missie en wens dat persoonlijke ontwikkeling, ieders zoektocht naar eigen waarheid en bezoek aan het kerkgebouw voor iedereen toegankelijk is. Om dit te kunnen doen en blijven doen zijn we afhankelijk van donaties. Zo kost het verzorgen van een livestream zoals met kerst geld. Daarnaast is er uiteraard geld nodig voor onderhoud en verwarming van de kerk en vele andere zaken.

SAMEN, wat valt onder de vlag van de Protestantse Gemeente, is inmiddels een grote gebruiker van de kerk. Het is dus meer dan redelijk dat wij, en dus de deelnemers, naar gebruik bijdragen aan de kosten.

Lieve mensen, SAMEN is geworden wat we voor ogen hadden: een plek in het dorp waar mensen bij elkaar komen voor ontmoeting,

zinggeving en inspiratie. Een plek waar je antwoorden kunt vinden op (levens)vragen. Ik sta te popelen om meer verschillende dingen te gaan doen en bruis van de ideeën om nog meer mensen te bereiken en inspireren. Maar daar is dus geld voor nodig en vandaar dit verzoek om jouw donatie. Ik vind het moeilijk om geld te vragen vanuit het idee dat we alles gratis aan willen bieden, maar helaas kost alles uiteindelijk toch geld. Dus als je (regelmatig) gebruik maakt van onze activiteiten, SAMEN een warm hart toedraagt vanwege wat we betekenen voor jou of andere mensen, steun ons dan alsjeblieft ook financieel en geef wat je kunt missen.

Wat ik heel belangrijk en waardevol vind: draag bij naar draagkracht of wat het je waard is. Heb je weinig, doneer een beetje. Heb je meer, doneer meer. Zo maken we het SAMEN mogelijk nog jaren door te gaan, onze activiteiten uit te breiden en nog meer mensen te inspireren.

Wil je doneren dan kan dat door geld over te maken op rekeningnummer:

NL73 RABO 0373 7298 47 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Terheijden onder vermelding van 'donatie SAMEN'. Wil je zakelijk doneren dan kunnen we voor een rekening zorgen. De kerk is een ANBI (algemeen nut beogende instelling). Daarmee zijn zakelijke giften aftrekbaar. Ook particuliere giften zijn onder voorwaarden aftrekbaar (na te lezen op de site van de belastingdienst).

Bij voorbaat hartelijk dank

Een hartelijke groet,
Edwin Vonk

Meer informatie:

www.sameninhetwittekerkje.nl of
Edwin Vonk 06 - 52 04 68 06

SAMEN ontmoeting, zinggeving en inspiratie



Agenda februari 2021

10	Gezamenlijk moderamen	14.00	online
16	Gezamenlijke kerkenraad	19.30	online





Mededelingen Diaconie

Collecte

zondag 7 februari

Gezamenlijk project 2021 Amnesty International Werkgroep Drimmelen



Op zondag 7 februari vraagt de plaatselijke werkgroep van Amnesty uw aandacht voor de eerste collecte voor ons gezamenlijke doel van dit jaar. Op pagina 15 - 16 leest u meer over Amnesty.



Collecte

Terheijden - Wagenberg

zondag 14 februari

Stichting Afriana

We collecteren voor **Stichting Afriana** van Nicole van Elteren. Zij runt een kindertehuis in Malawi en verleent in de omgeving (voedsel) hulp. De nadruk ligt hierbij op haar melk-project, bestemd voor baby's die dat nodig hebben.



**40dagentijd 2021:
Ik ben er voor jou**

**Zeven keer
barmhartigheid**

In de 40dagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Hij inspireert ons. Als ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn leven en stond Hij op uit de dood. De hoop die dát geeft, geven we door: door barmhartig te zijn en goed te doen. Samen zijn we Kerk in Actie.

Er zijn zóveel mensen die wachten op een warm woord, een goede daad, een beetje barmhartigheid. Sommigen wonen in Moldavië, anderen in Libanon. Weer anderen in Indonesië, Zuid-Afrika of bij ons om de hoek. In de 40dagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Hij heeft ons laten zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten en de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven. Zo inspireert Hij ons tot op de dag van vandaag. Als ultieme daad van

goedheid gaf Hij zijn leven en stond Hij op uit de dood. De hoop die dát geeft, geven we door: door barmhartig te zijn en goed te doen. Samen zijn we de kerk in actie. Doe mee! Het thema van de 40dagentijd campagne van Kerk in Actie is dit jaar: **Ik ben er voor jou**, geïnspireerd op de zeven werken van barmhartigheid. Elke week leggen we de focus op een Kerk in Actie-project én een van de zeven werken die bij dat project past:

- Zondag 1: Project Moldavië -
De zieken bezoeken
- Zondag 2: Project Nederland -
De dorstigen drinken geven
- Zondag 3: Project Libanon -
De vreemdeling onderdak bieden
- Zondag 4: Project Nederland -
De naakten kleden
- Zondag 5: Project Indonesië -
De hongerigen eten geven
- Zondag 6: Project Nederland -
De doden begraven
- Zondag 7: Project Zuid-Afrika -
Ik ben er voor jou

De komende weken is de collecte bestemd voor de volgende projecten:



Collecte

zondag 21 februari

**KIA - project
40dagentijd**

**Kerk in Moldavië helpt kwetsbare mensen
- de zieken bezoeken**

Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Dat heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving. In sommige dorpen wonen alleen nog ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen zieke en eenzame ouderen. Ouderen zijn blij met de hulp en aandacht en bieden jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen. Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk van kerken voor kwetsbare mensen in Moldavië. Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw gift over op de bankrekening van de diaconie van uw gemeente:

NL74 RABO 0373 7105 26 t.n.v. Diaconie
Protestantse gemeente Lage Zwaluwe
o.v.v. Moldavië februari

NL96 RABO 0373 7392 30
t.n.v. Protestantse gemeente Terheijden -
Wagenberg, o.v.v. Moldavië februari



**Collecte
zondag 28 februari
KIA - project
40dagentijd**

**Voor iedereen een kerk -
de dorstigen drinken geven**

In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk, maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met alternatieve vormen van kerk zijn. Pioniersplekken vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het Evangelie niet losgelaten, maar op een andere manier gedeeld wordt. De afgelopen jaren zijn meer dan 150 pioniersplekken door heel Nederland ontstaan. Zoals Seinpost Slinge in Rotterdam: een open en betrokken community rondom het christelijk geloof, waar veel mensen komen met gebroken levens, kwetsbaar en in moeilijke omstandigheden. Met verschillende activiteiten, zondags en doordeweeks, zet Seinpost Slinge zich in voor het welzijn in de wijken Pendrecht en Zuidwijk in Rotterdam. Met uw bijdrage aan de collecte steunt de Protestantse Kerk pioniersplekken en nieuwe vormen van kerk-zijn. Geef in de collecte of maak uw gift over op de bankrekening van de diaconie van uw gemeente:

NL74 RABO 0373 7105 26 t.n.v. Diaconie
Protestantse gemeente Lage Zwaluwe
o.v.v. missionair werk februari

NL96 RABO 0373 7392 30
t.n.v. Protestantse gemeente Terheijden -
Wagenberg, o.v.v. missionair werk februari



**Collecte
zondag 7 maart
KIA - project 40dagentijd**

**Theologisch onderwijs in het Midden-
Oosten - de vreemdeling onderdak bieden**

Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land. Er wonen relatief gezien nog veel christenen. Christelijke instellingen in Libanon hebben vaak een regionale functie, zo ook Near East School of Theology (NEST). Dit opleidingsinstituut leidt predikanten op voor landen als Syrië, Armenië, Israël/Palestina en Libanon. Theoloog Wilbert van Saane werkt er namens Kerk in Actie als docent theologie en

geeft lessen in systematische theologie en missiologie. Na hun studie keren de kersverse predikanten terug naar huis om hun eigen gemeente te leiden. Zo verspreidt Gods woord zich door heel het Midden-Oosten!

Met de opbrengst van deze zendingscollecte steunt Kerk in Actie Willem van Saane en zijn predikanten in opleiding in Beiroet. Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw gift over Op de bankrekening van de diaconie van uw gemeente:

NL74 RABO 0373 7105 26 t.n.v. Diaconie
Protestantse gemeente Lage Zwaluwe
o.v.v. onderwijs Libanon

NL96 RABO 0373 7392 30
t.n.v. Protestantse gemeente Terheijden -
Wagenberg, o.v.v. onderwijs Libanon

**Helpt u mee om alle collecten tot een
succes te maken? Hartelijk dank!**

Met dank en vriendelijke groet,
namens de gezamenlijke diaconie,
Joke Geerse en Annie Meijer



**Collecten / giften
januari 2021**

Er zijn geen collecteopbrengsten omdat er geen fysieke kerkdiensten zijn maar lees op pagina 5 het artikel: *Collecteren in coronatijd voor diaconie en kerkvoogdij* hoe u kunt bijdragen in deze coronatijd.



**Bloemengroet
Lage Zwaluwe**

Iedere week staat er een mooi boeket bloemen op de avondmaalstafel. De boeketten bloemen voor de bloemengroet, ook de bloemengroet vanuit de Ganshoek, worden iedere week geschonken door gemeenteleden.

... en u weet het: mocht u/jij zelf iemand weten die een steuntje in de rug kan gebruiken, vergeet niet te bellen of te mailen naar Annie Meijer

T: 0168 - 48 25 31 of 06 - 49 99 26 17

E: annie.meijer.berends@gmail.com

Door uw hulp krijgen we gezamenlijk de bloemen ook in 2020 op de juiste plaats.



Bloemengroet

Terheijden - Wagenberg

Iedere zondag staat er een mooi boeket bloemen op de avondmaaltafel. Na afloop van de kerkdienst worden de bloemen als groet, namens de kerk, naar één van onze gemeenteleden gebracht. Dit gebeurt naar aanleiding van een verjaardag van gemeenteleden van 75 jaar en ouder, bij een bijzondere gelegenheid, bij ziekte of zomaar. Er worden ook regelmatig extra bloemen bezorgd. De bloemen worden iedere week geschonken door gemeenteleden.



Mededelingen College van Kerkrentmeesters

Lage Zwaluwe



Kerk-TV Lage Zwaluwe

De coronamaatregelen, die sinds maart vorig jaar gelden, hebben hun weerslag op het kerkelijk leven. We zien elkaar minder en we missen het bezoek aan de kerk op zondagmorgen. Als de mogelijkheid voor kerkbezoek er al was, dan was dit weer beperkt tot een maximaal aantal bezoekers.

De beperkingen hebben ons aan het denken gezet over mogelijke alternatieve oplossingen. Zo hebben we met de intrededienst van ds. Marijn Gilhuis, met behulp van Skype, verbinding gezocht met een aantal gemeenteleden. Hoewel het best goed ging, bleek het erg omslachtig te zijn, daarom zijn we verder gaan kijken. Het Witte Kerkje in Terheijden was al iets verder en het Kerk-TV systeem dat ze daar hebben is gebruiksvriendelijk. We hebben daarom besloten een vergelijkbaar systeem bij dezelfde leverancier aan te gaan schaffen. Omdat de kerk geen stabiele internetverbinding heeft, moet Ziggo die voor ons aanleggen. Helaas moet er voor die kabel in de dijk gegraven worden en dat is in de wintermaanden niet toegestaan. Vanaf 1 april mag dat weer en kunnen ze daarmee aan de gang. We zijn aan het kijken naar (tijdelijke)

andere oplossingen totdat de Ziggo-verbinding er is. De geschatte kosten voor de aanschaf van Kerk-TV zijn € 5.000,00. We hebben in december een oproep gedaan om deze aanschaf financieel te steunen en we zijn blij te kunnen melden dat er nu al bijna € 4.000,00 binnen is, waarvoor we erg dankbaar zijn. Verder overwogen we ook om de oude geluidsinstallatie te vernieuwen omdat die de laatste tijd toch wel problemen geeft. Hij dateert uit de jaren negentig en is eigenlijk aan vervanging toe. Wat de kosten hiervan zijn, is bij het schrijven van dit stukje nog niet bekend, we wachten op een offerte. Maar mocht u ook hiervoor een gift willen doen, dan is dat erg welkom.



De begraafplaats

De begraafplaats is een plek waar velen een dierbare herinnering bij hebben. Daarom proberen de kerkrentmeesters deze plaats zo goed mogelijk te onderhouden. Vorig jaar zijn de paden verbreed zodat de toegankelijkheid is verbeterd en ook zijn er op diverse plaatsen bankjes neergezet zodat bezoekers kunnen uitrusten of een poosje hier kunnen zitten. Afgelopen tijd hebben we geprobeerd van alle graven de nabestaanden in beeld te krijgen. Een aantal gemeenteleden zijn al benaderd met de vraag of diverse personen tot hun familie zouden kunnen behoren. Dit hebben we gedaan omdat van veel graven de grafrechten inmiddels zijn verlopen. De kerkrentmeesters hebben hierover een brief opgesteld met de vraag of nabestaanden de grafrechten willen verlengen of dat zij de grafrechten teruggeven aan de beheerder van de begraafplaats, dat wil zeggen aan de kerkrentmeesters. Alle nabestaanden of waarvan wij vermoeden dat zij familie zouden kunnen zijn, krijgen binnenkort deze brief thuisgestuurd. Wij hopen zo de begraafplaats zo goed mogelijk te kunnen blijven onderhouden.

Het komende jaar moeten we ons ook buigen over de volgende kwestie: voor eind 2021 worden we door richtlijnen vanuit de belastingdienst gedwongen om de begraafplaats in de nabije toekomst juridisch en financieel los te koppelen van de kerkgemeenschap. Hierbij denken we bijvoorbeeld om de begraafplaats onder te brengen in een stichting. We laten ons hier binnenkort over informeren wat het beste is voor onze situatie.



Collectebonnen

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij Arja Lomeijer, Flierstraat 75 en bij fam. van der Eijk, Oudlandstraat 23. Betaalt u ze bij voorkeur contant.

De collectebonnen gaan per vel van 20 bonnen. Er zijn drie soorten collectebonnen:
* groen € 0,25 per bon – € 5,00 per vel
* geel € 0,75 per bon - € 15,00 per vel
* oranje € 1,00 per bon – € 20,00 per vel
Voor ieder die niet in staat is collectebonnen te komen halen, bestaat de mogelijkheid om ze thuis te laten bezorgen. Een telefoontje naar Loes van der Eijk, tel. 0168 - 484471, is voldoende.

Namens het College van Kerkrentmeesters, Dick van der Eijk

Terheijden – Wagenberg



Collectebonnen

Voor collectebonnen kunt u terecht bij Annette Houtekamer of u stuurt een e-mail naar: kerkrentmeestersterheijden@ziggo.nl
De collectebonnen gaan per vel van 20 bonnen. We hebben twee soorten bonnen:
* € 1,00 per bon – € 20,00 per vel
* € 2,00 per bon – € 40,00 per vel

Het bedrag voor de bonnen maakt u over op de IBAN-rekening van het College van Kerkrentmeesters: **NL 73 RABO 0373 7298 47**

De bonnen mogen ook tijdens de gezamenlijke dienst in Lage Zwaluwe worden gebruikt.



Sinds 12 december 2020 gebruiken we nu Kerk-TV

We hopen dat u er blij mee bent dat we toch op deze manier diensten kunnen meebelevan. We hebben als tip voor u: als u een kabeltje aanbrengt tussen uw computer/laptop/tablet en de TV, kunt u de dienst via de TV volgen en heeft u de mogelijkheid om het geluid harder te zetten en het beeld is ook groter. Met elkaar leren we steeds beter h oe om te gaan met beeld en geluid. Maar het is ook een leerproces.

Daarom: mocht u vragen of suggesties hebben over de uitzendingen laat die dan vooral aan ons weten. U kunt e-mailen naar: kerkrentmeestersterheijden@ziggo.nl of u belt met uw contactpersoon of ouderling en zij zullen zorgen dat de opmerking op de juiste plaats terecht komt. Dank u wel.

Namens het College van Kerkrentmeesters, Annette Houtekamer



Schrijven tegen onrecht 2021



We kunnen helaas nog niet vanuit het Witte Kerkje schrijven, daarom krijgt u in februari de brieven thuisbezorgd.

Amnesty Schrijfacties



Begin januari konden we de Jaarlijkse Schrijfactie Write for Rights afronden. Vanuit allerlei landen waarin Amnesty actief is, schreven

mensen ten behoeve van tien mensen of families, die onze hulp hard nodig hebben, in tien verschillende landen.

Vanuit onze gemeente stuurden wij 1186 brieven en kaarten naar Turkije, Chili, Zuid-Afrika, Algerije, Saoedi-Arabi , Afghanistan, Colombia, Myanmar, Burundi en Malta. Nu is het wachten op nieuws over de mensen om wie het ging. Komen zij vrij? Krijgen ze strafvermindering? Worden de echte daders veroordeeld, na een eerlijk proces? We houden u op de hoogte.

In januari moet ook de boekhouding over het jaar ervoor weer helemaal up to date zijn. Amnesty verwacht voor het einde van januari een financieel jaarverslag, getekend door drie werkgroepleden. Aan het einde van het jaar mag er € 1000,00 op de rekening van de werkgroep staan. Wat daarboven komt wordt overgemaakt naar het Landelijk Bureau.

In januari is de schrijfgroep weer van start gegaan met de maandelijkse brieven die bij de schrijvers thuis worden bezorgd en met de wekelijkse e-mailschrijfactie. Voor beiden kunt u zich aanmelden bij Inge. In januari schreven we voor drie mensen en situaties en dat gaan we in februari ook weer doen. We proberen

De Verbinding

ook steeds enkele kaarten te sturen ter ondersteuning van mensen die dat hard nodig hebben. Doet u mee?

Inge Berendsen,
contactpersoon Amnesty werkgroep Drimmelen
ingemade@ziggo.nl



Stichting Vrienden van DHAN

Schoolactiviteiten van DHAN

Om uw geheugen op te frissen: er zijn 5 dorpen in Tamil Nadu, Zuid India, waar deze activiteiten plaats vinden: Pudupatty, Muthurayar Nagar, Bangalapatty, Kottai en Veelinayakkanpatty. Op dit moment krijgen 153 kinderen uit evenzoveel gezinnen onderwijs en levensonderhoud ondersteuning. Er zijn 5 leraren en een coördinator. **Dit alles wordt betaald uit de bijdragen die wij ontvangen vanuit donaties en collecten.**

Tijdens de lockdown zijn de leraren de gezinnen thuis gaan bezoeken. De kinderen krijgen taakjes om uit te voeren en als beloning krijgen ze een pen, of potlood of kleurpotloden, zoals u ziet op deze foto.



Daarnaast zijn de gezinnen voorzien van maskers, handontsmettingsmiddel en uitleg over gebruik, zoals hier te zien is.

Ook hebben de gezinnen peulvruchten gekregen als extra bron van eiwitten:



Dit werk van DHAN is heel belangrijk voor welzijn en gezondheid van de kinderen en de gezinnen waarin ze leven.

We hopen dat u ons blijft steunen ook al zijn er nu geen collecten. Stort u alstublieft uw bijdrage op onderstaande rekening.
Van harte dank.

Annette Houtekamer

www.vriendenvandhan.nl

info@vriendenvandhan.nl

IBAN: NL77 RABO 0120 2603 36



Muziek Rubriek

Heb je muziek of een lied dat je aanspreekt? En vind je het leuk om dit te delen? Dan kun je dit doen in deze rubriek. Ik zal deze keer een stukje schrijven (en de keren waarop geen kopij is). Het lijkt me leuk om verhalen over een lied te delen. Het kan gaan om de tekst, de melodie, het moment toen je voor het eerst het lied hoorde, wat dan ook. We kunnen elkaar hiermee inspireren of blij maken, vandaar deze 'Muziek Rubriek'. Als je een nummer hebt dat je wilt delen, stuur je bijdrage naar de redactie van De Verbinding.

Muziek als troost - Bach's Goldberg Variaties

Tijdens de eerste coronagolf heb ik me laten verleiden om naar de Goldberg Variaties van Bach te luisteren en ben daar blij mee. Ik werd nieuwsgierig gemaakt door een item bij De Wereld Draait Door over het boek 'De Goldberg Variaties - een verhaal over Bach en Rouw' van Philip Kennicott (nog steeds de zien op YouTube; zoeken op DWDD De Goldberg-varianties; een verhaal over Bach en rouw). Bach kende ik wel, Goldberg Variaties niet goed en Kennicott helemaal niet. Muziek kan troostend zijn en ik werd nieuwsgierig naar hoe de Goldberg Variaties Kennicott hebben geholpen bij de rouw om zijn moeder. Als bekende muziekcriticus weet hij veel te vertellen over de opbouw en structuur van de Goldberg Variaties. Al luisterend naar verschillende uitvoeringen van de Variaties en hoe Bach speelt met thema's raakte ik thuis in dit schitterend werk. Bach voert je naar verschillende landschappen van je gemoed en verbeelding. Voor Kennicott was het onder de knie krijgen van de Variaties een inspanning die hem hielp om zijn aandacht te richten op iets buiten hemzelf tijdens de rouw om zijn moeder. Ze boden hem afleiding maar tegelijk resoneerde de muziek van Bach iets wat in hem leefde. En zo hielp de muziek hem om terug te kijken op zijn verhaal met zijn

De Verbinding

moeder. De opbouw van de variaties vond ik gaandeweg steeds boeiender. Om de twee variaties is er een canon, die je optilt. Daartussenin het ritme van de variaties. Tijdens de *lockdown* bood deze muziek me een plaats om te verwijlen. Het was mooi om verschillende uitvoeringen van de Goldberg Variaties te luisteren. Een mooie vond ik die van Philippe Thuriot. Hij speelt de Variaties op de accordeon, voor mij een schitterende vertolking!

Ik ben geen kenner van Bach, al luister ik graag naar zijn muziek. Het boek van Kennicott en het luisteren naar de Goldberg Variaties maakten dat ik anders ging luisteren naar Bach. Het opende nieuwe vensters op de rijkdom van het werk van Bach. We gaan nu richting de 40 dagen voor Pasen. Met Pasen wordt de passie van Bach in allerlei variaties uitgevoerd. Iets om naar uit te kijken.

Ds. Marijn Gilhuis



